

«Σαν συναντήσεις έναν ιερέα και έναν Άγγελο θα χαιρετήσεις πρώτα τον ιερέα και μετά τον Άγγελο» (Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός).



Ο κληρικός, ο ιερέας, δεν είναι ο οποιοσδήποτε τον οποίον συναντάμε και με τον οποίον συναλλάσσομε στην καθημερινή μας ζωή. Η Ιερωσύνη του, το Λειτουργήμα του, Το Σχήμα του, Η Αποστολή του, Η Παρουσία του, Τον θέτουν και Τον θέλουν ή του επιβάλλουν να είναι και Εντός και Εκτός του «κόσμου τούτου». Η θρησκευτική – Χριστιανική αγωγή, η Ελληνορθόδοξη πατερική παράδοση, ο πολιτισμός μας, η ιστορία μας, η ευγένεια ψυχής δεν επιτρέπουν ν' απευθύνουμε στον κληρικό τους στερεότυπους κοσμικούς χαιρετισμούς: «Καλημέρα», «Καλησπέρα», «Καληνύχτα». Ή, «να 'σαι πάντα καλά», «να περνάμε καλά», «άντε γεια», «τα λέμε», που ανταλλάσσουν οι λαϊκοί μεταξύ τους.

Σ' έναν κληρικό οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και αν τον συναντήσουμε εντός ή εκτός του Ιερού Ναού απευθύνουμε το : «**Ευλογείτε**» και Εκείνος με συνείδηση της υψηλής, της αγίας και ιερής αποστολής Του, ως πνευματικός Φάρος Φωτός Χριστού, ως λειτουργός των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας του Εσταυρωμένου και Αναστημένου Ιησού, ως Ορθόδοξη παρουσία- μαρτυρία, ως πατέρας όλων, με σεμνότητα και παρηγορία απαντά : «**Ο Κύριος**». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός καλεί την Ιερωσύνη «Τέχνην τεχνών και Επιστήμην επιστημών» και τον Ιερέα «Άγγελον Κυρίου».

ΑΓΝΗ ΑΓΑΠΗ

Ήταν πρωί, περίπου 8:30, όταν ένας ηλικιωμένος περίπου 80 χρονών, με ράμματα στον αντίχειρά του, έφτασε στο νοσοκομείο. Είπε ότι ήταν βιαστικός, και ότι είχε ένα άλλο ραντεβού στις 9:00. Η νοσοκόμα που τον ανέλαβε τον έβαλε να καθίσει κάπου, γνωρίζοντας ότι θα έπαιρνε πάνω από μια ώρα για να τον δει κάποιος γιατρός. Τον είδε να κοιτάει επίμονα το ρολόι του και επειδή δεν ήταν και πολύ απασχολημένη αποφάσισε να δει τη πληγή του. Αφού το εξέτασε προσεκτικά, είδε ότι η πληγή στον αντίχειρα είχε επούλωθεί και έτσι μίλησε με τους γιατρούς για να αφαιρέσουν τα ράμματα. Ενώ του φρόντιζε τα ράμματα, τον ρώτησε αν είχε άλλο ραντεβού με γιατρό σήμερα. Ο ηλικιωμένος είπε πως δεν είχε ραντεβού με γιατρό αλλά έπρεπε να πάει στο γηροκομείο για να φάει πρωινό με τη σύζυγό του. Η νοσοκόμα τον ρώτησε πως πήγαινε από θέμα υγείας η σύζυγός του ... Ο ηλικιωμένος απάντησε ότι η γυναίκα του ήταν θύμα της νόσου Alzheimer. Της είπε ακόμα ότι η γυναίκα του δεν ήξερε ποιος ήταν και ότι δεν μπορούσε να τον αναγνωρίσει τα τελευταία 5 χρόνια. Η νοσοκόμα έμεινε έκπληκτη, και τον ρώτησε: «Και γιατί συνεχίζεις και πας κάθε πρωί, αφού δεν ξέρει ποιος είσαι;» Ο ηλικιωμένος χαμογέλασε, χάιδεψε το χέρι της νοσοκόμας και είπε: «Δεν με γνωρίζει, αλλά εγώ εξακολουθώ να ξέρω ποια είναι.»!



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ

Αγίου Νικολάου του Νέου Θηβών

Τηλ. & fax 2262024282

WWW.INAgiouNikolaouTouNeou.gr • E-mail: osiomnikolaos@gmail.com

ΕΤΟΣ ΙΑ' • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 • ΑΡΙΘΜ. ΤΕΥΧΟΥΣ 100

Η ΚΑΤΑΝΥΞΗ ΤΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Τι είναι και πως βιώνεται!

Οι ημέρες της Μεγάλης Σαρακοστής, θεωρούνται από την Ορθόδοξη Πνευματικότητα ως ημέρες κατανυκτικές. Έχουμε όμως ποτέ εμβαθύνει στον όρο "κατάνυξη"; Ετυμολογικά προέρχεται από το ρήμα "νύσσω" ή "νύττω", που σημαίνει τρυπώ, κεντώ, τσιμπώ. Με την πρόθεση "κατά-" θα μπορούσε να μεταγραφεί σε απλά ελληνικά ως "κατατρύπημα" ή "κατατσιμπημα". Περί τίνος πρόκειται λοιπόν;

Επιτρέψατέ μου, αγαπητοί φίλοι, να πω ότι αφορά στο τρύπημα - τσίμπημα της ανθρώπινης καρδιάς, που πραγματοποιεί το Άγιο Πνεύμα, εάν και εφόσον τού επιτραπεί κάτι τέτοιο από την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Κέντημα αφυπνιστικό, τυπτικό, παιδευτικό, ιαματικό, αναστατικό! Όχι μόνον τσιμπάει ενοχλητικά την πολλακώς τσιμεντωμένη ραθυμία μας το Άγιο Πνεύμα, αλλά κατατρυπάει σύγκορμη την ύπαρξή μας, εκπαιδεύοντάς μας κατά κύριο λόγο στην ανάμνηση των Εσχάτων. Άλλωστε, όλα όσα θα βιώσουμε κατά τις Μεγάλες Ημέρες που έρχονται δεν (πρέπει να) αποτελούν μονάχα μίαν εθιμική θύμηση ή έστω λατρευτική επανάληψη κορυφαίων ιστορικών στιγμών, αλλά βίωση των Μελλόντων και της μακαριότητας, την οποία προσδίδει στον πιστό η μετοχή στη θεία Δόξα. Αυτή η πραγματικότητα δεν είναι απλώς εγγύς, αλλά εδώ και τώρα!

Πολλές φορές συγκινούμαστε πολύ κατά την λειτουργική αναπαράσταση των Παθών του Κυρίου, κάποτε μάλιστα έως δακρύων. Αρκεί όμως αυτό; Ασφαλώς όχι! Σκοπός μας είναι η Κατάνυξη, όπως εν συντομία την αναλύσαμε παραπάνω: Άφηση του όλου εαυτού μας στο τόξο του θείου Έρωτα, ώστε εντέλει να βρεθεί μέσα στην "ετοιμη καρδια" μας (Ψαλμ 56, 8) και το βέλος και ο εράσιμος Τοξότης!

π.Π.Κ

Καλή Σαρακοστή





Κάποιος που κυνηγούσε στην έρημο άγρια ζώα, είδε τον αββά Αντώνιο να αστειεύεται με τους αδελφούς και σκανδαλίστηκε. Θέλοντας δε ο γέροντας να τον διδάξει ότι είναι ανάγκη πού και πού να συγκαταβαίνει κανείς στους αδελφούς, τού λέγει: «Βάλε μια σάϊτα στο τόξο σου και τέντωσέ το». Το έκαμε εκείνος. Τού λέγει: «Τέντωσέ το πιο πολύ». Και το τέντωσε. Και πάλι τού λέγει: «Ακόμη πιο πολύ». Τού απαντά τότε ο κυνηγός: "Αν το τεντώσω υπερβολικά, θα σπάσει το τόξο». Και ο γέροντας τού λέει: «Έτσι και στο έργο του Θεού. Αν τεντώσουμε υπερβολικά τη συμπεριφορά μας απέναντι στους αδελφούς, θα σπάσουν και αυτοί. Πρέπει λοιπόν πού και πού να συγκαταβαίνουμε στους αδελφούς». Και έφυγε πολύ ωφελημένος από τον γέροντα. Οι δε αδελφοί, στηριγμένοι, έφυγαν και πήγαν στον τόπο τους.

Μεγάλη Τεσσαρακοστή 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Όρθρος Ώρες και Εσπερινός: Καθημερινά 7.00 πμ

Μέγα Απόδειπνο: Καθημερινά, 5.00μμ

Προηγιασμένη Θ.Λειτουργία: Τετάρτη, 5.00 μμ

Προηγιασμένη Θ.Λειτουργία: Παρασκευή 7.00 πμ

Οι Χαιρετισμοί της Παναγίας: Παρασκευή, 7.30μμ

Θ.Λειτουργία: Σάββατο και Κυριακή

Κατανυκτικός Εσπερινός : Κυριακή 5.00 μμ

ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 1 Μαρτίου 2012 , 8.00 μ.μ-12.30 ν.
Υποδεχόμαστε την **Μεγάλη Σαρακοστή** με την **ΑΓΡΥΠΝΙΑ** για τον Όσιο Ιερέα **παπα-Νικόλαο Πλανά.**



Τα εκατοστά Γενέθλια της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ μας



Αγαπητοί ενορίτες, το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας χάρη στην αγάπη που το περιβάλετε εδώ και 12 χρόνια (Οκτώβριος 2000) συμπλήρωσε με την Χάρη του Θεού και τις πρεσβείες του Αγίου μας τα 100 τεύχη. Σκοπός αυτής της περιοδικής έκδοσης στα πλαίσια της ποιμαντικής μέριμνας της ενορίας είναι η καταγραφή και η διάδοση της Ιεράς Διδασκαλίας στις ψυχές που αναζητούν στον έντυπο λόγο «την πνοή του Θεού» και την ενημέρωση για τα δρώμενα της Ενορίας μας.

Στο διάβα του χρόνου όπως όλοι μας άλλωστε έτσι και το περιοδικό μας εξελίχθηκε και προσαρμόστηκε ως προς την μορφή και το περιεχόμενο με τις γενικότερες αλλά και ειδικότερες ενοριακές συνθήκες. Ξεκίνησε ως μονοσέλιδο, ως οκτασέλιδο, στην συνέχεια ως έγχρωμο πολυσέλιδο και τώρα ως δίπτυχο έντυπο, μεστό θεολογικών και ψυχωφελών κειμένων και ενοριακών γεγονότων σταθερός σύντροφος κάθε μήνα δημιουργώντας την «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» της Ενορίας με τα παιδιά της, Εσάς τους αγαπητούς Ενορίτες μας.



Σήμερα στην δισέλιδη μορφή του (και σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα μας) καταγράφει την πεμπτουσία του ενοριακού ποιμαντικού λόγου και των ενοριακών στιγμών που ζούμε σε λατρευτικό-ψυχαγωγικό - πολιτισμικό -πνευματικό επίπεδο κάθε φορά προς δόξαν Θεού και αγιασμό όλων των πιστών.



Χρησιμοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία πριν από τρία χρόνια δημιουργήσαμε και άλλη μορφή «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» στο διαδίκτυο μέσω της Ενοριακής ιστοσελίδας μας με επισκέπτες απ' όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ειλικρινά Σας ευχαριστούμε για την αμέριστη υποστήριξή σας και ευχόμαστε η «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» να εκπληρώνει τον σκοπό της δηλαδή την ωφέλεια και την οικοδομή όλων μας. Επίσης ευχαριστούμε όλους εκείνους που στο παρελθόν στάθηκαν χορηγοί στην προσπάθεια καθώς και τον **κ. Δημήτριο Μπάκα** ο οποίος ευγενώς ανέλαβε εδώ και μήνες δωρεάν, την εκτύπωση του Περιοδικού μας.

Με το καλό και τα χίλια τεύχη...!.



Η Ενορία μας στο Διαδίκτυο.
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΠΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ
(www.imagiounikolaoutouneou.gr)