

Φέρτε τα παιδιά σας στην Εκκλησία. Συνδέστε τα από τη βρεφική και νηπιακή τους ηλικία με τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Μην προφασιστείτε ότι δεν καταλαβαίνουν και κλαίνε. Αυτό είναι λάθος. Με την καθαρότητα και απλότητα που τα διακρίνει παίρνουν πιο σωστά μηνύματα. Από την Εκκλησία να μεταφερθεί το φιλακόλουθο πνεύμα στο σπίτι. Να προσεύχεται η οικογένεια, να γαληνεύει. Να ενώνονται οι φωνές γονιών - παιδιών στη προσευχή και στην ψαλμωδία. Να κάνουμε το Απόδειπνο. Να μιλάμε μεταξύ μας και με το Θεό με αγάπη. Να κλείσουμε την τηλεόραση. Να γίνουμε άνθρωποι μυστηριακής ζωής. Να οικειοποιηθούμε την αγιαστική χάρη της Εκκλησίας. Να εξομολογούμαστε. Να συγχωρούμε και να ανεχόμαστε ο ένας τον άλλο μέσα στο σπίτι. Να επικρατεί στις σχέσεις μας ο ειρηνικός βίος, η αγάπη, η γαλήνη. Να μάθουμε να ησυχάζουμε, να ειρηνεύουμε, να μην πολυπραγμονούμε, να μην αγχωνόμαστε, να μη γινόμαστε νευρόσπαστοι. Ζώντας σε ενότητα με τον εαυτό μας, βρισκόμαστε σε ενότητα με τον Θεό και με τους συνανθρώπους μας, βρισκόμαστε σε αρμονία με το σκοπό της ύπαρξής μας και αποβαίνουμε ολοκληριόμενες προσωπικότητες.



† π. Ε. Χ



Είπε Γέρων...

• *Ελέγχοντας το κακό, δε βγαίνει τίποτε. Παρουσιάζοντας όμως το καλό, ελέγχεται από μόνο του το κακό. Μόνο με καλά παραδείγματα ελέγχονται όσοι έκαναν μόδα την αμαρτία!*

• *Με μια καλή εξομολόγηση σβήνουν όλα τα παλιά. Ανοίγονται νέα τεφτέρια. Έρχεται η Χάρη του Θεού και αλλάζει τελείως ο άνθρωπος. Χάνονται η ταραχή, η αγριάδα, το άγχος και έρχονται η γαλήνη, η ηρεμία. Τόσο αισθητό είναι αυτό ακόμη και εξωτερικά, που λέω σε μερικούς να φωτογραφηθούν πριν από την εξομολόγηση και μετά την εξομολόγηση, για να διαπιστώσουν και οι ίδιοι την καλή αλλοίωση, γιατί στο πρόσωπο ζωγραφίζεται η εσωτερική πνευματική κατάσταση. Τα μυστήρια της Εκκλησίας κάνουν θαύματα. Όσο πλησιάζει κανείς στον θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, θεώνεται, και επόμενο είναι να ακτινοβολεί και να προδίδεται από τη Θεία Χάρη.*



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ



Χαρά Μεγάλη

Μηνιαία Έκδοση του Ιερού ενοριακού Ναού
Αγίου Νικολάου του Νέου Θηβών

Τηλ.& fax 2262024282

www.INAgiouNikolaouTouNeou.gr • E-mail: osiomnikolaos@gmail.com

ΕΤΟΣ ΙΑ' • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 • ΑΡΙΘΜ.ΤΕΥΧΟΥΣ 106

«Ἦλθον σπεύσαντες» οι Ποιμένες.Εμείς;

Αν ήθελε κάποιος να συγκρίσει σε δυο μόνο λέξεις την «πορεία» των αληθινών προσκυνητών του Θεού Βρέφους, στο κύλισμα των αιώνων, σίγουρα θα δανειζόταν την διλεκτική φράση του Ευαγγελιστή Λουκά για τους πρώτους επισκέπτες και προσκυνητές, τους ποιμένες: «ήλθον σπεύσαντες». Και είναι η πορεία αυτή, για τους τωρινούς ιδιαίτερα καιρούς, όχι άκοπη. Η ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα της εποχής και οι άμετρες υλικές βλέψεις έχουν εξαφανίσει τις προϋποθέσεις. Την παιδική αφέλεια των ποιμένων, έχει αντικαταστήσει η καχυποψία. Την άδολη σκέψη τους, ο σκεπτικισμός. Τήν ταπεινή ζωή τους, ο εγωκεντρισμός. Και χρειάζεται, ασφαλώς, μεγάλη δόση ήρωισμού για να ξανακερδίσει κανείς το χαμένο «άρχαιον κάλλος» της ψυχής του «Ἦλθον σπεύσαντες». Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι ο Ευαγγελιστής, αμέσως μετά την λέξη «ήλθον» προσθέτει την λέξη «σπεύσαντες». Όπωςδήποτε θα εβλεπε το δεύτερο σάν συμπλήρωμα του πρώτου. Ίσως και να πίστευε —με έννοια πνευματική ευρύτερη— ότι το πρώτο θα ήταν ανύπαρκτο χωρίς το δεύτερο. «Άγραυλούντες και φυλάσσοντες» τὰ ποιμνία τους οι απλοϊκοί Ποιμένες, ήσαν οι πρώτοι που δέχτηκαν το ουράνιο μήνυμα. Και οι πρώτοι που έδωσαν σ' αυτό ανταπόκριση. «Διέλθωμεν... και ίδωμεν» ήταν ο άμεσος πόθος τους. Ἦλθον σπεύσαντες», η εκπλήρωσή του.



Πρωτοπόροι αυτοί στην απέραντη σειρά των προσκυνητών του Θεού Βρέφους, δίνουν το πρωταρχικό μάθημα: Στις μεγάλες αποφάσεις, η βραδύτητα φέρνει πολλές φορές την ματαιώση. Μόνο η άμεση εκτέλεση τις αξιοποιεί. Και ακριβώς για την αξιοποίηση αυτή, τον πρώτο ρόλο θα παίξει η ανθρώπινη θέληση, που σάν κοφτερό μαχαίρι θα διαλύη όλο το πλέγμα των αναβολών και των δισταγμών. Και θα φθάνη ακόμη μέχρι «εκβιασμού» του αναιμικού εαυτού μας. Λίγα χρόνια αργότερα το «έσπαργανωμένον» Άγιον Βρέφος θα διδάσκη σάν Θειος Διδάσκαλος, την επαναστατική θεωρία του πνευματικού βιασμού. «Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιασταί άρπάζουν αυτήν». Ο πραγματικός ακόλουθος του Χριστού δεν είναι, άπλα, πιστός μαθητής, αλλά και δεινός μαχητής. Ρωτήθηκε ένας σοφός Ιεράρχης από τον γλύπτη που φιλοτέχνησε τον ανδριάντα του, αν θέλει να βάλει στο χέρι του βιβλίο. «Βάλε ξίφος, άπάντησε εκείνος, εγώ δεν ξέρω γράμματα!..». Σίγουρα, τον πρώτο λόγο στην πνευματική μάχη της ζωής, δέν έχουν τὰ «γράμματα», αλλά τὸ «μαχαίρι» της θέλησης και της αποφασιστικότητας. «Ἦλθον σπεύσαντες». Η παρουσία των ποιμένων στο προσκήνιο της Φάτνης, δέν έχει χαρακτήρα διακοσμιακό, αλλά καθ' αυτό ουσιαστικό. Συνδυάζει την ψυχική αδολότητα με την ενεργό αποφασιστικότητα. Τήν θεωρία με την πράξη. Τήν σύλληψη με την υλοποίηση. Και θα μείνη για πάντα σύμβολο ηγιαίας έκφρασης και πράξης.



Πρωτοπόροι «των αληθινών προσκυνητών» όλων των αιώνων οι ποιμένες! Στον αγνό χώρο της ψυχής τους, δέν θα βρεθούν εστιες αμφιβολίας και σκεπτικισμού στο μήνυμα του Ουρανού. Τον άδολο πόθο τους για μιά άμεση συνάντηση με τον «Τεχθέντα Βασιλέα», δέν θα φράζουν εμπόδια κοσμικά. Τον ένθεο ζήλο τους να δώσουν μαρτυρία «περί του ρήματος του λαληθέντος αυτοίς περί του παιδιού», δέν θα ανακόπη ο φόβος και η συναισθηση της ασημότητάς τους. Η πορεία τους εμπνέει και ποδηγετεί. Και θα μείνη, στη ροή του χρόνου, οδοδείκτης κατευθυντήριος και σωστικός. Άστéρι καθοδηγητικό πάμφωτο! Στις αναλαμπές του θα έχουν λουστεί όλοι εκείνοι που έζησαν την αληθινή ζωή. Όλοι, όσοι στην πράξη της χριστιανικής ζωής «ήλθον σπεύσαντες».

ΟΙ ΙΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 23-12-12:
5.00 μ.μ. **ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.**

ΔΕΥΤΕΡΑ 24-12-12 Ώρα 7.00 π.μ.: **Ο Μεγάλος Εσπερινός των Χριστουγέννων**
και η Θ.Λειτουργία του Μεγ.Βασιλείου.

Ώρα 5.00 μ.μ.: **Το Μεγ.Απόδειπνο και η «Υποδοχή» της Εικόνας της Γεννήσεως**
κατά το Τυπικό των Ιεροσολύμων.

ΤΡΙΤΗ 25-12-12 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ:
Ώρα 5.30 π.μ.: **Ο Εόρτιος Όρθρος και η ξεχωριστή**
Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26-12-12 Σύναξις της Παναγίας: Θ.Λειτουργία.
ΠΕΜΠΤΗ 27-12-12 Του Αγίου Στεφάνου: Θεία Λειτουργία.
Μνημόσυνο του αιμνήστου π. Αλεξάνδρου Αγγούρια (+27-12-1996).

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 30-12-12 Αγ.Αννυσίας: Θ.Λειτουργία.

ΤΡΙΤΗ 1-1-13 Η Περιτομή του Κυρίου-Αγ.Βασιλείου: Θ.Λειτουργία- Δοξολογία-
Ευλογία Ενοριακής Βασιλόπιττας.

Εορτή Αγ.Εφραίμ του Νεοφανούς, Προστάτου
του « **Ενοριακού Ταμείου Αλληλεγγύης**»- **Πανήγυρις Δεξιού Κλίτους:**
ΤΕΤΑΡΤΗ 2-1-13 ώρα 5.00 μ.μ.: **Εσπερινός και η Βράβευση των νέων φοιτητών.**
ΠΕΜΠΤΗ 3-1-13: Θ.Λειτουργία με **Αρτοκλασία**-
Δεξίωση στο Ενοριακό Κέντρο μας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4-1-12: ώρα 7.00 π.μ.: **Οι Μεγάλες Ώρες.**
ΣΑΒΒΑΤΟ 5-1-13 Αγ.Θεοπέμπτου και Θεωνά: Θ.Λειτουργία- **Μεγ.Αγιασμός**

Ώρα 5.00 μ.μ. ο **Εσπερινός των Θεοφανείων.**
ΚΥΡΙΑΚΗ 6-1-13 ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ:
Θ. Λειτουργία- ο **Μεγάλος Αγιασμός των Υδάτων.**
ΔΕΥΤΕΡΑ 7-1-13: Αγ.Ιωάννου του Προδρόμου: Θ.Λειτουργία.

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ – ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ