

Η καλή και η κακή σιωπή....



Όπως υπάρχει η καλή σιωπή, υπάρχει και η κακή. Όπως υπάρχει η καλή ομιλία, υπάρχει και η κακή.

Καλή σιωπή είναι η ταπεινή, η εσωτερική, αυτή, που συνοδεύεται με προσευχή, και γεμίζει την ψυχή με χαρά.

Κακή σιωπή είναι εκείνη, που την συνοδεύει η δειλία, η εσωτερική κατάκριση, η ολιγοπιστία, η θλίψη, η απόγνωση. Καλή ομιλία είναι εκείνη, που λέγει τα σωστά και αναγκαία.

Κακή ομιλία είναι η αργολογία, η ευτραπελία, η κολακεία, η υποκρισία, ο θυμός, η οργή, η αισχρολογία, η κατάκριση, η συκοφαντία και όλα τα παρόμοια. Πρέπει λοιπόν να αποκτήσουμε “νουν Χριστού” (Α΄ Κορ. β΄ 16), ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε πότε θα πρέπει να μιλήσουμε και πότε θα πρέπει να σιωπήσουμε.

Γέροντα Γερμανού Σταυροβουνιώτου

Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 3.00 μ.μ η Ενορία μας θα παρακολουθήσει στην Αθήνα την Θεατρική παράσταση

ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ
αγαπημένη

Δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο του Ναού μας.

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ...

✠ Οι ημέρες των Χριστουγέννων και του Δωδεκαημέρου πλησιάζουν. Φέτος κάποιοι αισθάνονται λίγο «μουνδιασμένοι», λόγω της κατήφειας που υπάρχει γύρω-γύρω και αφορά τα οικονομικά. Εμείς ας προσβλέπουμε προς τον Γεννημένο Χριστό, την Ελπίδα όλων μας, και ας δίνουμε νόημα κάθε μέρα στη ζωή μας.

Ας γιορτάσουμε, λοιπόν, και φέτος και ας είναι με λιγότερα. Χριστιανός κατηφής δεν είναι χριστιανός! Η χαρά μας βρίσκεται ανάμεσά μας και πάνω στην Αγία Τράπεζα, γι' αυτό... χαμόγελο! Και μην ξεχάσουμε τους αδελφούς μας που αντί για λίγα δεν θα έχουν τίποτα.

Να στηρίζουμε το Έργο του «Ενοριακού Ταμείου Αλληλεγγύης» ώστε να έχουν ΟΛΟΙ οι «αναγκασμένοι» Αδελφοί μας ένα γιορτινό, έστω λιτό, φαγητό!

✠ Το Σαρανταλείτουργο τελειώνει αλλά έχουμε μπροστά μας θαυμάσιες ακολουθίες. Η προπαραμονή των Χριστουγέννων στις 23 /12 με τις Μεγάλες Ώρες αλλά κυρίως η Ημέρα των Χριστουγέννων με τη θαυμάσια υμνολογία και την ξεχωριστή Θ.Λειτουργία. Μην τις στερηθούμε!

✠ Αν και είναι ήδη λίγο αργά, ας σπεύσουμε στο Μυστήριο της Εξομολογήσεως. Στο Μυστήριο της αγάπης του Θεού για εμάς.

Ε
Π
Ι
Κ
Ο
Ι
Ν
Ω
Ν
Ι
Α



Μηνιαία Έκδοση του Ιερού Ενοριακού Ναού
Αγίου Νικολάου του Νέου
Θηβών

Τηλ.& fax 2262024282

WWW.INAgiouNikolaouTouNeou.gr • E-mail: osiomnikolaos@gmail.com

ΕΤΟΣ ΙΓ' • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 • ΑΡΙΘΜ.ΤΕΥΧΟΥΣ 121

Προσφορά Αδελφών Μπάκα

ΟΙ ΙΔΙΟΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΗΜΕΡΟΥ



✂ ΤΡΙΤΗ 23-12-14 5.00 μ.μ.:
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.

✂ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-12-14 Ώρα 7.00 π.μ :
Ο Μεγάλος Εσπερινός των Χριστουγέννων και η Θ.Λειτουργία
του Μεγ.Βασιλείου.

Ώρα 5.00 μ.μ.: Το Μεγ.Απόδειπνο και η «Υποδοχή» της Εικόνας της Γεννήσεως κατά
το Τυπικό Των Ιεροσολύμων .

✂ ΠΕΜΠΤΗ 25-12-14 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ:
Ώρα 5.30 π.μ. : Ο Εόρτιος Όρθρος και η ξεχωριστή
Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία .

✂ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-12-14 Σύναξις της Παναγίας: Θ.Λειτουργία.
✂ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-12-14 Του Αγίου Στεφάνου : Θεία Λειτουργία.
Μνημόσυνο του αιμνήστου π. Αλεξάνδρου Αγγούρια (+27-12-1996).



✂ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 28-12-14 : Θ.Λειτουργία.

✂ ΠΕΜΠΤΗ 1-1-15 Η ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ –ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:
Θ.Λειτουργία- Δοξολογία- Ευλογία Ενοριακής Βασιλόπιττας.



Εορτή ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ του ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ,
Προστάτου του « Ενοριακού Ταμείου Αλληλεγγύης»-
Πανήγυρις του Παρεκκλησίου του Δεξιού Κλίτους:
✂ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2-1-15 ώρα 5.00 μ.μ.: Ο Μεγάλος Εσπερινός
και η Βράβευση των νέων φοιτητών.
✂ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 -1-15: Πανηγυρική Θ.Λειτουργία με Αρτοκλασία-
Δεξίωση στο Ενοριακό Κέντρο μας.

✂ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ 4-1-15: Θ.Λειτουργία.

✂ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-1-15: Ώρα 5.00 π.μ.: Οι Μεγάλες Ώρες-
Εσπερινός και Θ.Λειτουργία-Μεγ.Αγιασμός

Ώρα 5.00 μ.μ. :Το Μεγάλο Απόδειπνο.

✂ ΤΡΙΤΗ 6-1-15 ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ:
Θ. Λειτουργία- ο Μεγάλος Αγιασμός των Υδάτων.

✂ ΤΕΤΑΡΤΗ 7-1-15 : Αγ.Ιωάννου του Προδρόμου: Θ.Λειτουργία.



ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΔΩΔΕΚΗΜΕΡΟ – ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Εμείς Τον Θέλουμε ένοικο;

Αναγκαίο θεωρώ να θυμηθούμε και να εορτάσουμε θεοπρεπώς αυτό το μοναδικό στην ιστορία του κόσμου γεγονός, που σημαίνεται από την ίδια τη λέξη «Χριστούγεννα»! Η τραγικότητά μας είναι ότι μερικές φορές χρησιμοποιούμε τις γιορτές της Εκκλησίας για να τις "ζήσουμε" μακριά από την Εκκλησία. Και αυτό το μακριά δεν είναι μόνον τοπικός προσδιορισμός, αλλά «στάση ζωής»! Ως «στάση ζωής», όμως, είναι δυνατόν να αφορά και σε όσους επιφανειακά πιστεύουν και τυπικά θρησκευούν. Μακάρι να ανοίξουν οι οφθαλμοί μας και να κατανοήσουμε ότι ο σαρκωθείς Χριστός έρχεται προς εμάς, νικημένος από την ίδια Του την αγάπη. Μας αγαπά πρώτος, επιθυμεί να είναι μαζί μας και να είμαστε μαζί Του. Κατοικία έμψυχη ψάχνει και, ως άστεγος, μας κρούει την θύρα.



Το ερώτημα είναι· εμείς τον θέλουμε ένοικο; Τον ποθούμε; Πάντως και αν ακόμη δεν έχουμε τόσο μεγάλη δίψα για χάρη Του, ας του ανοίξουμε την θύρα μας και σιγά-σιγά θα μας πείσει να Τον αγαπήσουμε. Υπόσχεται και δεν ψεύδεται, ότι θα μας δώσει ζωή και περισσεία και ποιότητα ζωής! Χριστούγεννα, ωστόσο, δεν νοούνται μόνο με υλική ευχία και ευχές, έξω από την εκκλησιαστική ζωή και εμπειρία. Δεν θέλω να τελειώσω , χωρίς να αναφερθώ και σε εκείνους, που, έχοντας επίγνωση της αμαρτωλότητος τους, ντρέπονται και δεν τολμούν να ανοίξουν, ενώ κατά βράθος θέλουν. Ουχ ειμί ικανός Δέσποτα ίνα μου εισέλθης εις τον οίκον της ψυχής....Και αυτοί, πάντως, κάνουν Χριστούγεννα με Χριστό! Προσωπικά τους ζηλεύω!

Ο Χαλκίδος Χρυσόστομος

Τα βασικά που μας κάνουν χαρούμενους.

- Ποιο νομίζεις ότι είναι το πιο βασικό στη ζωή, που σε κάνει χαρούμενο, πάτερ;

- Μια καλή δουλειά, για να έχεις να ζήσεις. Νόημα ζωής όταν ξυπνάς το πρωί. Κάτι να σε εμπνέει κι ας είναι κι ένα μικρό μελίσι ή μια κληματαριά που θα σου δώσει λίγο μέλι και κρασί. Δημιουργικότητα, να μη νιώθεις άχρηστος. Και μια καλή σχέση. Είτε συζυγική είτε φιλική. Για να νιώθεις το μεγαλείο της κοινωνίας των προσώπων, της αγάπης, της συνύπαρξης. Να παίρνεις και να δίνεις.

- Κι ο Θεός; Πού είναι ο Θεός; Απουσιάζει απ' τη λίστα σας;

- Μα ο Θεός είναι σε όλα αυτά! Δεν Τον βλέπεις; Αν δεν Τον βλέπεις φίλε μου σ' αυτά, τότε δεν πρόκειται να Τον δεις πουθενά. Εν Αυτώ ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν. Ο Χριστός ο ίδιος άλλωστε, τη νύχτα του Μυστικού του Τραπέζιού, ζήτησε να Τον βλέπουμε, οι μαθητές Του όλοι, μέσα σε μια Κούπα κρασί. Το ξέχασες;! Ο Θεός είναι μέσα στη ζωή, κι όχι κάπου στον Άρη. (Δηλαδή, είναι κι εκεί, μα εμείς είμαστε μόνο εδώ!)

π. Ανδρέας Κονάνος