

Να η ευκαιρία...

Με τον Τίμιο και Ζωοποιό του Σταυρό ο Χριστός υποδεικνύει το μυστικό της νίκης. Με τον θάνατο του νίκησε το θάνατο. Με τον σταυρό του αποδυνάμωσε τον δαίμονα. Έφτασε στο έσχατο σημείο κενώσεως και ταπεινώσεως. Δεν φοβήθηκε τη θλίψη, το μαρτύριο ,τον θάνατο. Σήμερα ο κόσμος λυπάται πολύ, θλίβεται συνέχεια, στενοχωριέται καθημερινά, πονά στους πειρασμούς, τaráσσεται στις δοκιμασίες ,ανυπομονεί στην κρίση. Όλα αυτά συμβαίνουν από έλλειψη χρημάτων. Μήπως όμως όταν τα είχε δεν τα χρησιμοποίησε σωστά ? Αξίζει τόση θλίψη μόνο για τα χρήματα ? Μήπως είναι καιρός να μάθουμε να ζούμε με πιο λίγα, να γίνουμε πιο εγκρατείς , απορρίψουμε υπεύθυνα τα πολλά περιττά που γέμισε η ζωή μας, να επιλέξουμε τα απαραίτητα, τα άπλα, τα λιτά, τα χρειαζόμενα. Δεν αμνηστεύουμε όσους μας έφεραν σε αυτή την οικτρή κατάντια, την αθλία κατάσταση, τη ντροπιασμένη εξαχρείωση. Μπορεί όμως να ναι μια ευκαιρία να ξαναμελετήσουμε το Ευαγγέλιο , τους βίους των αγίων, και να δούμε πως η στέρηση μπορεί να μας ελευθερώσει από τον ακόρεστο πλουτισμό, την αδηφάγο πλεονεξία, τη σπάταλη και κραιπάλη.
Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μηνιαία Ενοριακή Έκδοση
Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου του Νέου
Θηβών

www.inagiounikolaoutouneou.gr
E-mail: osiomnikolaos@gmail
Τηλ: 2262024282

ΕΤΟΣ ΙΔ' • ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 • ΑΡΙΘΜ.ΤΕΥΧΟΥΣ 124

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2016

Κυριακή των Βαΐων

7.00 π.μ. Θ. Λειτουργία-Διανομή Βαγίων
7.30 μ.μ. Ακολουθία του Νυμφίου

Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη

7.00 π.μ. Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία
7.30 μ.μ. Ακολουθία του Νυμφίου

Την Μ.Δευτέρα στην Ακολουθία του Νυμφίου 7.30 μ.μ θα χοροστατήσει ο Σεβ.Ποιμενάρχης μας κ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Μεγάλη Τετάρτη

7.00 π.μ. Η τελευταία Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία
5.00 μ.μ. Το Άγιο Ευχέλαιον
7.30 μ.μ. Ακολουθία του Μ.Δείπνου.

Μεγάλη Πέμπτη

7.00 π.μ. Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου
7.00 μ.μ. Ακολουθία των Αγίων Παθών.

Στολισμός Ιερού Επιταφίου.

Μεγάλη Παρασκευή

8.00 π.μ. Ακολουθία των Μεγ. Ωρών
10.00 π.μ. Μέγας Εσπερινός και η Αποκαδήλωσις

7.00 μ.μ. Επιτάφιος Θρήνος
9.00 μ.μ. Έξοδος του Επιταφίου

Μεγάλο Σάββατο

7.00 π.μ. Εσπερινός και Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου

11.00 μ.μ. Η Τελετή του Αγ. Φωτός
12.00 η Ανάσταση ο Όρθρος και η Πασχαλινή Θεία Λειτουργία

Κυριακή του Αγίου Πάσχα

6.30 μ.μ. Εσπερινός της Αγάπης.

Καθημερινά την Διακαινήσιμο Εβδομάδα θα τελείται η Θ.Λειτουργία.



Ευχόμαστε ό Νεκρναστημένος Σωτήρας νά μάς αναδείξει ζωντανές Μαρτυρίες τής Νίκης Του, Τεκμήρια του Θριάμβου Του κατά του Άδη και του διαβόλου, Κήρυκες τής Νέας Ζωής που άνέτειλε από τόν Ζωοδόχο Τάφο και Μάρτυρες του Έλπιδοφόρου Μηνύματος του Ευαγγελίου Του.

*Καλή Ανάσταση
Το Εκκλησιαστικό μας Συμβούλιο*

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ κ.Νικολάου Λεμονάκου.

Ο Ναός είναι το σπίτι σου που γιορτάζει



Ο ναός για όσους πιστεύουν είναι ένα σπίτι, στο οποίο συγκατοικούν όλοι όσοι αισθάνονται παιδιά του Θεού. Είναι ένα σπίτι ανοιχτό, στο οποίο "πάντες χωρούσι". Ακόμη κι εκείνοι που βάζουν αστερίσκους και υποσημειώσεις για την Εκκλησία, την πίστη, τα πρόσωπα, τους άλλους. Δεν έχει να κάνει με τους ιερείς, τους επιτρόπους, τους μικρότερους ή τους μεγαλύτερους πόσο ανοιχτοί είναι, πόσο άψογοι, πόσο πρόθυμοι.

Ο ναός είναι ένα σπίτι ανοιχτό, για όποιον αναζητεί πίστη και νόημα. Ακόμη και με τις υποσημειώσεις να ηγαίνεις θα βρεις τόπο εν τω καταλύματι. Είναι η Θεία Λειτουργία που ενώνει, είναι οι εικόνες, είναι κάποιος που σου μίλησε, είναι η χαρά ή η λύπη που μοιράστηκες (συνήθως το δεύτερο), είναι η αίσθηση πως ο Θεός δεν παύει να σε περιμένει...

Όταν γιορτάζει ο ναός δεσπόζουν τα λουλούδια. Πάνε ανάλογα με τις εποχές. Στολίζουν και την ίδια στιγμή σου δείχνουν ότι έτσι στολισμένη μπορεί να γίνει η ψυχή σου για να συμμετάσχει στη χαρά του σπιτιού σου. Γιατί είναι το σπίτι σου που γιορτάζει και μαζί του κι εσύ. Αν κάτι λείπει από την εποχή μας είναι η αίσθηση του σπιτιού. Στις οικογένειές μας δεν έχουμε χρόνο να φάμε μαζί, να μιλήσουμε, να νιώσουμε ότι δεν είναι μόνο ο προσωπικός μας χώρος που έχει νόημα αλλά και το ότι υπάρχουν και οι άλλοι μέσα στη ζωή μας. Τρέχουμε, βαριόμαστε, μένουμε κλεισμένοι σε μια οθόνη μπροστά, ψάχνουμε να βρούμε έξω από το σπίτι χαρά.

Στην εκκλησιά είμαστε επισκέπτες. Μπορεί να μας αρέσει να ηγαίνουμε, αλλά δεν θέλουμε οι περισσότεροι να την νιώσουμε σπίτι μας. Είναι γιατί τα πάντα ταυτίζονται με θρησκευτικά καθήκοντα, παραδόσεις, συνήθειες, δύσκολες ή ευχάριστες στιγμές, αλλά όχι με το χώρο, τους ανθρώπους, τους αγίους και τους αγγέλους, τους αμαρτωλούς που ανάμεσά τους είμαστε κι εμείς, αλλά ζητούμε έλεος και χάρη.

Η Εκκλησία δεν μπορεί να περιορίζεται σε ματαιότητες. Χρειάζεται να ξαναχτιστεί μέσα από μικρότερα ή μεγαλύτερα σπίτια, ναούς που κατοικεί ο Θεός αλλά και τα παιδιά Του. Γι' αυτό κι ένα πανηγύρι είναι μια ευκαιρία να αναρωτηθούμε όλοι μας: είμαστε απλοί επισκέπτες ή έχουμε βρει το σπίτι μας; Δεν έχει σημασία αν είναι αυτό που πανηγυρίζει.

Ας έχουμε ένα δικό μας κι ας μετέχουμε και στη χαρά των άλλων. Έχουμε άραγε δικό μας ή είμαστε μόνιμοι προσκυνητές, εγκλωβισμένοι στους μικροεγωισμούς μας και στην αίσθηση της ατάρκειάς μας;

Σπίτι χωρίς "λάβετε" και "πίετε" και "εν ειρήνη προέλθωμεν" δεν έχει νόημα. Από το σπίτι σου παίρνεις δύναμη και παλεύεις να δώσεις αγάπη και λίγο νόημα στον κόσμο.

Χρόνια πολλά... και Καλή Πανήγυρι



8 και 9 Μαΐου 2016

**Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΚΑΙ
ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ**

**«ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΣΧΑ ΤΗΣ
ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ»**

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Πάρα πολύ μεγάλη πραγματικά απόδειξη της Αναστάσεως είναι το ότι ο Χριστός, που θυσιάστηκε στο Σταυρό, μετά το θάνατό του επέδειξε τόσο μεγάλη δύναμη, ώστε έπεισε ανθρώπους, που ζούσαν σε διάφορες περιοχές, να περιφρονήσουν, χάριν της πίστεως προς αυτόν και της ομολογίας αυτής της πίστεώς τους, και την πατρίδα τους και την οικογένειά τους και τους φίλους τους και τους συγγενείς τους και αυτή τη ζωή τους και να προτιμήσουν αντί των ευχαρίστων και τερπνών του κόσμου, που τους υπόσχονταν οι εχθροί της Πίστεως, και μασπιγώσεις και κινδύνους και μαρτυρικό θάνατο. Αυτά δεν είναι κατορθώματα κάποιου νεκρού, που έμεινε κλεισμένος στον τάφο του, αλλά κάποιου που ανεστήθη και ζει.



Τι μεγαλύτερη απόδειξη της Αναστάσεως του Χριστού ζητάς, όταν βλέπεις να έχει γίνει τόσο μεγάλη μεταβολή των πραγμάτων έπειτα από εκείνο το γεγονός; Γυναίκες, που εκ φύσεως είναι δειλές, παρουσιάζονται ατρόμητες εμπρός στον θάνατο, ενώ ο θάνατος πριν από την Ανάσταση ήταν φοβερός και φρικτός και στους αγίους άνδρες.

Πολλοί ερωτούν, γιατί άραγε, όταν ανεστήθη ο Χριστός δεν εμφανίσθηκε στους Ιουδαίους; Η ερώτηση αυτή όμως είναι περιπτή και μάταιη. Διότι εάν επρόκειτο να τους ελκύσει προς την πίστη με την εμφάνισή του μετά την ανάστασή του σ' αυτούς, δεν θα απέφευγε να το κάνει. Ότι όμως δεν επρόκειτο να τους ελκύσει προς την πίστη, αν εμφανιζόταν σ' αυτούς μετά την ανάστασή του, φαίνεται με την περίπτωση του Λαζάρου. Διότι αυτόν που ήταν νεκρός τέσσερις μέρες και μύριζε και είχε αρχίσει να αποσυντίθενται τον ανέστησε και του έδωσε δύναμη να βγει από τον τάφο του, όπως ήταν δεμένος με νεκρικούς επιδέσμους εμπρός στα μάτια όλων, και παρά ταύτα όχι μόνο δεν τους είλκυσε προς την πίστη, αλλά και τους ερέθισε περισσότερο. Διότι αποφάσισαν να σκοτώσουν και τον Λάζαρο. Εάν λοιπόν ανέστησε κάποιον άλλον και δενπίστευσαν, άραγε ανασταίνοντας τον εαυτό Του και δείχνοντάς τον σ' αυτούς, δεν θα κυριεύονταν και πάλι από μανία εναντίον του;

Βράδυ Μεγάλης Παρασκευής στο Άγιον Όρος.



Οί μοναχοί και οί προσκυνητές περνούν κάτω από τόν ιερό χρυσοκέντητο επιτάφιο και είναι σαν να μπαίνουν κι αυτοί στον τάφο μαζί με τόν Χριστό. Και όποιος μπαίνει μαζί με τόν Χριστό στον τάφο, ανασταίνεται μαζί του! Ο Χριστός πού είναι ζωή, κατεβαίνει στον Άδη γιά να τόν ζωοποιήσει, να τόν κάνει κι αυτόν ζωή.

Παύτιος μοναχός Καυσοκαλυβίτης