

## ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

• Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 8.00 μ.μ – 12.30 ν.

**Ευχαριστήρια Αγρυπνία** για την Ανάμνηση της ελεύσεως του Ι.Λειψάνου του Αγίου μας (+ 10 Δεκεμβρίου 2000).

• Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018

Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018 στις 2.00 μ.μ θα αναχωρήσουμε για τον Ιερό Ναό **Αγίου Κωνσταντίνου Μεταμορφώσεως Αττικής** όπου θα επικοινωνήσουμε με τον Προϊστάμενο του ναού π.Βασίλειο και τους Συνεργάτες του και αργότερα θα μεταβούμε στο κέντρο της Αθήνας όπου θα παρακολουθήσουμε στο Θέατρο Βεάκη την **Θεατρική Παράσταση "Λωξάντρα"** η οποία βασιζεται στο ομώνυμο έργο της Μαρίας Ιορδανίδου.

• Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 6.00 μ.μ

**Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση** που θα πραγματοποιηθεί με σκοπό την ενίσχυση του Φιλανθρωπικού Έργου της Ενορίας μας με την ευκαιρία των Αγίων Ημερών. Κατά την Εκδήλωση η **Γυναικεία Χορωδία Οινοφύτων** υπό την Δ/η του Καθηγητού της Βυζαντινής Μουσικής κ. Σταματίου Φουντουζή θα ψάλλει κάλαντα των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων ενώ στο Αρχονταρίκι μας μετά τα πλούσια κεράσματα θα ακολουθήσει κλήρωση Λαχειοφόρου Αγοράς με πολλά δώρα.

• Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 5.00 μ.μ

**Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαιού.**

8. Δεν έχω εγκράτεια, υπομονή, πραότητα, ταπείνωση. Είμαι κοιλιόδουλος, γαστριμαργος, λαθροφάγος, ιδιόρρυθμος, ακατάστατος.

9. Αμαρτάνω με όλες μου τις αισθήσεις (όραση, ακοή, γεύση, όσφρηση και αφή)

10. Αμαρτάνω με λόγια και έργα, με τη θέληση μου και χωρίς αυτή, με γνώση ή άγνοια, με το νου μου και τη διάνοια• είμαι αμελής και σκνηρός και για αυτό έχω πολλές φορές κακές και αισχρές επιθυμίες, άτοπους, αισχρούς ακάθαρτους, υπερήφανους λογισμούς.

Για αυτές τις αμαρτίες που εξομολογήθηκα, πάτερ, ενώπιον του Θεού και ενώπιόν σου, και για άλλες αναρίθμητες που από λήθη ή άγνοια παρέλειψα να εξομολογηθώ ζητώ από το Θεό συγχώρηση.

Το κείμενο αυτό βρέθηκε στα χειρόγραφα του Αγίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου και μπορεί να αποτελέσει ένα πρότυπο για την δική μας ειλικρινή εξομολόγηση.

# Επικοινωνία



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ  
[www.inagiounikolaoutouneou.gr](http://www.inagiounikolaoutouneou.gr)  
ΕΤΟΣ ΙΗ' • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 • ΑΡΙΘΜ.ΤΕΥΧΟΥΣ 145

# Ας επιλέξουμε!



Η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου έρχεται να δώσει απαντήσεις, εκ του» στόματος του ιδίου του Κυρίου μας, στο μεγάλο υπαρξιακό ερώτημα των ανθρώπων όλων των εποχών• μετά το Θάνατο τι; Η κατάσταση στην οποίαν βρίσκονται, μετά την έξοδο τους απ αυτόν τον κόσμο, ο πλούσιος και ο Λάζαρος, Θεμελιώνει την αμετακίνητη θέση και διδασκαλία της Εκκλησίας περί υπάρξεως άλλης ζωής. Τόσο ο Παράδεισος όσο και η κόλαση δεν είναι αποκηρύγματα κάποιας νοσηρής μεσαιωνικής φαντασίας, που έφτασε, ως παράδοση, μέχρι τις μέρες μας, για να προξενεί φόβο και ανασφάλεια στους ανθρώπους, αλλά βιωματικοί τρόποι της αγάπης του Θεού. Οι αμαρτωλοί καίγονται, όπως ο πλούσιος της παραβολής, που διεμαρτύρετο «οδυνώμαι εν τη φλογί ταύτη», απ την αγαπητική παρουσία του Θεού, γιατί δεν καθάρισαν την ψυχή τους από τα πάθη, και αυτό είναι η κόλαση τους, ενώ οι καθαροί στην καρδιά πιστοί χριστιανοί δέχονται το φώς του Θεού και αυτό είναι ο Παράδεισος τους.

Η καλή ή η κακή χρήση της προσωπικής ελευθερίας μας, σ αυτήν τη ζωή, μας οδηγεί είτε στη μία είτε στην άλλη κατάσταση, μετά την κοίμηση μας. Ο Κύριος δεν αφαιρεί την ελευθερία από κανέναν. Μας έδωσε το νόμο και τη διδασκαλία του και μας καλεί με το «όστις θέλει» να τα εφαρμόσουμε. Ας επιλέξουμε!

**Του Αρχιμ. Νήφωνος Συριανού, Ιεροκήρυκος Ι.Μ. Καρπενησίου**

## Χριστούγεννα. Έχουν χάσει το νόημα τους;



Η αντίστροφη μέτρηση για τον εορτασμό της μεγάλης εορτής - της Μητρόπολης των εορτών- που είναι τα Χριστούγεννα ξεκινάει. Με συγκίνηση και πάλι περιμένουμε να φτάσουν οι άγιες ημέρες του Δωδεκαημέρου που περιλαμβάνουν τον εορτασμό της Γεννήσεως του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, την εορτή του Αγίου Βασιλείου του μεγάλου (Ημέρα Πρωτοχρονιάς), και τα Θεοφάνεια με τη μνήμη του Τιμίου Προδρόμου, για να μας αγιάσουν και για να μας χαρίσουν για μια ακόμη χρονιά, την θαλπωρή που ακτινοβολούν αυτές οι φιλόθεες ημέρες.

Δυστυχώς συχνά ακούμε ότι τα Χριστούγεννα έχουν γίνει μια εμπορική γιορτή, αγνοώντας το πραγματικό πνευματικό νόημα της εορτής. Δυστυχώς πάντα υπάρχουν κάποιοι που εστιάζουν την προσοχή τους μόνο στα αρνητικά όλων των καταστάσεων. Γι'αυτό και παραθέτω στους φίλους μου και αναγνώστες αυτό το κείμενο ... για να προβληματισθούν. Ας μην ξεχνάμε την ουσιαστική σημασία της εορτής. Τα Χριστούγεννα μας βοηθούν να ζήσουμε την ενανθρώπιση του Χριστού όχι σαν ένα γεγονός του καιρού εκείνου, αλλά σαν μία πραγματικότητα του σήμερα. Διότι αυτό θα πει γιορτάζω- φεύγω από το χρόνο μου και από τον τόπο

μου, και μπαίνω στην αιώνια ώρα του Θεού, για να ζήσω την ιστορία του ως δική μου ιστορία . «Σήμερα ο Χριστός γεννάται», ψάλλει η Εκκλησία μας σπάζοντας τα χρονικά και τοπικά όρια και μεταφέροντας τους πιστούς σε ένα διαρκές παρόν. Αυτή τη δυνατότητα την δίνει μόνο η Εκκλησία. Είναι σαν να μας παίρνει από το χέρι και σαν να μας οδηγεί στη Βηθλεέμ• να μας βάζει μέσα στο σπήλαιο και να μας γονατίζει μπροστά στη φάτνη. Εκεί, όταν εμείς με ταπεινώση δεχθούμε να γίνουμε μαθητές της, μας διδάσκει το μεγάλο γεγονός, πώς ο Θεός έγινε άνθρωπος.

Τως τα Χριστούγεννα να έχουν χάσει το νόημα τους και γι' αυτό οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν την επιφάνεια των ημερών και όχι την βαθύτερη σημασία τους... Γι' αυτό ας περάσουμε λίγο χρόνο πρώτα με τον ίδιο τον Χριστό μέσα σε κάθε Ναό ιδιαίτερα στη Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία μέσα στη σιγαλιά της νύκτας και ύστερα ας περάσουμε λίγο χρόνο με τους δικούς μας αγαπημένους ανθρώπους. Ας δείξουμε την αγάπη μας έμπρακτα.

Ας σκεφτούμε και τους ανθρώπους που δεν είναι τόσο τυχεροί όπως εμείς και έχουν ανάγκη. Ας πιστέψουμε στα όμορφα πράγματα και ας ανακαλέσουμε στη μνήμη μας τότε που ήμασταν μικρά παιδιά, περιμένοντας πως και πώς να έρθουν τα Χριστούγεννα. Ας αφήσουμε το μήνυμα της αγάπης να αγγίξει τις καρδιές μας και να ζεστάνει την ψυχή μας με καλοσύνη, γαλήνη και χαρά. Ας αφήσουμε το φως του αστεριού να μας οδηγήσει στο Θεό. Με εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία σίγουρα θα κάνουμε τα καλύτερα Χριστούγεννα.

**Αλέξανδρος Μπαξεβάνης**

## Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΓΙΟΥ

1. Δεν αγαπώ το Θεό με όλη μου την ψυχή, την καρδιά και την διάνοια. Δεν έχω υπακοή στις εντολές του Κυρίου και δεν φυλάγω τις υποσχέσεις που έδωσα στο Βάπτισμα και στην κουρά μου ενώπιον του Θεού, των Αγγέλων, των Αγίων και των ανθρώπων.

2. Δεν προσεύχομαι και δεν μελετώ με προσοχή. Στις ιερές Ακολουθίες και αγρυπνίες, ακόμη και την ώρα της Θείας Λειτουργίας, παρίσταμαι στο Ναό χωρίς φόβο, προσοχή και ευλάβεια. Πολλές φορές έχω απρεπείς, αισχρούς, ακάθαρτους και βλάσφημους λογισμούς.

3. Δεν έχω μετάνοια αληθινή, ούτε πένθος ούτε δάκρυα. Δεν εξομολογούμαι καθαρά και με συντριβή καρδιάς• ούτε έχω αίσθηση ότι η εξομολόγησή μου γίνεται ενώπιον του Παντογνώστη Θεού, που είναι πανταχού πάρων και γνωρίζει τα πάντα, και τους λογισμούς και τα βάθη της καρδιάς μου.

4. Στο μυστήριο της Θ. Κοινωνίας προσέρχομαι αναξίως, χωρίς την πρέπουσα ετοιμασία, χωρίς φόβο Θεού, πίστη και αγάπη.

5. Δεν αγαπώ τον πλησίον όπως τον εαυτό μου.

6. Δεν έχω αγάπη ούτε τον πρέποντα σεβασμό στον πνευματικό μου πατέρα και στους προεστώτες του Μοναστηριού. Δεν έχω τέλεια υπακοή και εγκοπή του θελήματός μου.

7. Είμαι υπερήφανος, αντιλογος, κενόδοξος, αθροπάρεσκος, φίλαυτος, φλύαρος• αργολογώ, πολυλογώ, ασεΐζομαι και γελώ για ανόητα πράγματα, καταλαλώ, κατακρίνω, κατηγορώ, ψεύδομαι, συκοφαντώ, θυμώνω, οργίζομαι και μνησικακώ.

(Η συνέχεια πίσω)

