

# Η Πεντηκοστή Επέτειος των Εγκαίνιων του Ναού μας.

Η τελετή των Εγκαίνιων του Ναού μας που έγινε πριν από 50 χρόνια ανήμερα της μνήμης του Οσιομάρτυρος Νικολάου (†9-5-1973) έχει πνευματικό και οντολογικό περιεχόμενο, για αυτό και οι ψαλμοί που ακούγονται κάθε φορά που τελούνται Εγκαίνια Ναού, τονίζουν ότι τα εγκαίνια θα ολοκληρωθούν και θα πραγματοποιηθούν εφόσον οδηγήσουν σε προσωπικό εγκαίνισμο του καθενός από μας. «Εγκαίνιζεσθε αδελφοί», μας καλεί ο ψαλμωδός. «Εγκαίνιζεσθε αδελφοί και τον παλαιόν άνθρωπον αποθέμενοι, εν καινότητι ζωής πολιτεύεσθε». Είναι μια ευκαιρία δηλαδή τα εγκαίνια του Ναού, να αποτελέσουν εναρκτήριο λάκτισμα και για το προσωπικό μας εγκαίνισμο, να αρχίσουμε μία καινούργια ζωή από αύριο. Ποια είναι αυτή η καινούργια ζωή που έχουμε ανάγκη, ποιος είναι ο παλιός άνθρωπος που θα πρέπει να τον εγκαταλείψουμε;

Ο παλιός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος της κακίας, είναι ο άνθρωπος της αμαρτίας, είναι ο άνθρωπος της μικρότητας, είναι ο άνθρωπος της ζήλιας, ο άνθρωπος του φθόνου, ο άνθρωπος που είναι κλεισμένος στον εαυτό του, είναι ο άνθρωπος που δεν αγαπά. Ποιος είναι ο καινούργιος άνθρωπος; Είναι α αυτός που ζει την Ανάσταση και τι σημαίνει ζω την Ανάσταση; «Αλλήλους περιπτυζόμεθα, συγχωρήσωμεν πάντα τη Αναστάσει και τοις μισούσιν ημάς». Αυτός είναι ο καινούργιος άνθρωπος. Αυτός που ανοίγει την αγκαλιά του, που αγαπά όλους τους ανθρώπους, αυτός που έχει την αρχοντιά να συγχωρέσει, να υπερβεί, να ξεπεράσει, να ξεχάσει, να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στις σχέσεις του. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία τα εγκαίνια να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα στις μεταξύ μας σχέσεις και αν έχουμε παλαιούς λογαριασμούς είναι ευκαιρία να κάνουμε όχι ρύθμιση χρεών, αλλά διαγραφή χρεών.

Είναι ευκαιρία όχι να βάλουμε 120 δόσεις, αλλά να χαρίσουμε τα χρέη, τα πνευματικά χρέη. Να αφήσουμε πίσω τις κακίες, αν έχουμε κάτι που μας έχει πικράνει, αν με κάποιο έχουμε να μιληθούμε τακτοποιήσουμε



γείτονα μας έχουμε μία αντιπαράθεση ή χρόνια, είναι μια μεγάλη ευκαιρία να αυτήν την εκκρεμότητα, ει δυνατόν απόψε, για να ξεκινήσει κάτι καινούργιο στη ζωή μας και θα δούμε πόσο πιο ωραία θα είναι η ζωή μας, πόσο πιο ελεύθερη, πόσο πιο άνετη, πόσο πιο χαρούμενη.

« ΤΟΥΤΟΝ  
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ  
ΣΤΕΡΕΩΣΟΝ ΚΥΡΙΕ »

# Επικοινωνία



**ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ**

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ  
[www.inagiounikolaoutouneou.gr](http://www.inagiounikolaoutouneou.gr)  
ΕΤΟΣ ΚΑ' • ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 • ΑΡΙΘΜ. ΤΕΥΧΟΥΣ 179

8 ΚΑΙ 9 ΜΑΙΟΥ 2023

ΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ  
ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ  
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ  
**ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ**  
ΤΟΥ ΕΝ ΒΟΥΝΕΝΟΙΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΒΛΥΤΟΥ  
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΣΧΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

## Όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία!

Ό,τι νιώθουμε μέσα στην Εκκλησία κατά τη Θεία Λειτουργία, έτσι θα νιώσουμε και κατά την Δευτέρα παρουσία, στην οποία ο Χριστός θα μας κρίνει όλους. Όταν κανείς αισθάνεται ωραία, μέσα στη Θεία Λειτουργία, τότε προγεύεται σαν σπερματική Χάρη, την πραγματική Βασιλεία του Ουρανού μέσα του. Γι' αυτό θα πρέπει να συγκεντρώσουμε τους λογισμούς μας και τον νου μας στη Θεία Λειτουργία. Όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία, ο ίδιος ο Χριστός Λειτουργεί, δανειζόμενος το στόμα και το σώμα του εκάστοτε ιερέως!

Ο Χριστός είναι ο προσφέρων και ο προσφερόμενος. Δεν θυσιάζει ο παπάς τον Χριστό, αλλά ο Χριστός αυτοθυσιάζεται. Δεν Λειτουργεί ο παπάς με την βοήθεια του Χριστού, αλλά ο Χριστός Λειτουργεί με την βοήθεια του παπά. Η Θεία Λειτουργία γίνεται εις ανάμνηση της Γεννήσεως, Σταυρώσεως, Αναστάσεως και Αναλήψεως του Κυρίου.

Γέροντας Εφραίμ Σκήτης του Αγίου Ανδρέου



## «Ο Άγιος την γιορτή του χαίρεται».

Θα αξιωθούμε πρώτα ο Θεός για μια ακόμη φορά και σαν Ενορία και σαν Ενορίτες να εορτάσουμε μετά το Πανάγιο Πάσχα ,την Ανάσταση του Κυρίου μας και το «Δεύτερο Πάσχα της Ενορίας μας» με την Αναστάσιμη και Ανοιξιάτικη μνήμη του Ενδόξου Οσιομάρτυρα της Πίστεως μας τον Άγιο Νικόλαο τον εν Βουνένοις, στο όνομα του οποίου είναι αφιερωμένος ο Ενοριακός μας Ναός ανάμεσα στις 21 Ενορίες του (μόνον!!)σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η Πανήγυρη του Ναού μας αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση της αγάπης μας και του Σεβασμού μας προς την Αθλητή της Πίστεως μας ο οποίος τόσες και τόσες φορές μας έχει συμπαρασταθεί και μας έχει λυτρώσει και στο μακρινό παρελθόν αλλά και τώρα από κακοτοπιές, δυσκολίες, ατυχίες, πειρασμούς και αρρώστιες. Ταυτόχρονα όμως η Μνήμη Του αποτελεί και την κορυφαία Ενοριακή Εκδήλωση όπου προσκαλούμε και προσέρχονται εκτός από τους Ενορίτες που αναγνωρίζουν την Ενορία σαν δική τους, σαν Πατρικό σπίτι τους και Ενορίτες από άλλες Ενορίες που μας έρχονται από κοντά και από μακριά για να συνεορτάσουν και να συμπανηγυρίσουν μαζί μας.

Η Εορτή όμως είναι του Αγίου μας ,εξ άλλου η παροιμία λέει:« Ο Άγιος την γιορτή του χαίρεται», είναι η Εορτή του κοινού σπιτιού μας που είναι ο Ναός μας, είναι η κατ' εξοχήν οικογενειακή μας εορτή. Καλούμαστε λοιπόν να πλαισιώσουμε ΟΛΕΣ τις Λατρευτικές Εκδηλώσεις όλες τις Ιερές Ακολουθίες και τον Εσπερινό την παραμονή και την Θ.Λειτουργία και την Λιτανεία αλλά και την Αγρυπνία φέτος που θα τελεσθεί 9 προς 10 Μαΐου .

Το διήμερο 8 και 9 Μαΐου ανήκει στον Άγιο μας. Μην Του το κλέβουμε και μην στερούμε τον εαυτό μας από την χαρά και την Χάρη του Αγίου. Ας του δείξουμε με την συμμετοχή μας σε όλες τις Ακολουθίες της Πανηγύρεως ότι όντως η γιορτή του ναού μας είναι Πάσχα για την Ενορία και τους Ενορίτες και ότι ο Οσιομάρτυρας Νικόλαος σαν μαγνήτης πνευματικός μας προσελκύει, μας συγκινεί και μας φιλοτιμεί χρεώνοντας μας με την αγάπη, την προστασία και την Μαρτυρική στοργή Του.

