

Θέλεις να νικήσεις τα πάθη σου;

Ο χριστιανός ο οποίος θέλει να νικήσει τα πάθη του αλλά δεν κόβει τις αιτίες που τα προκαλούν ομοιάζει με άνθρωπο που περιλούζεται με βενζίνη και παίζει με την φωτιά! **Αρχ. Π. Π**



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΙΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

www.inagiounikolaoutouneou.gr

ΕΤΟΣ ΚΕ' • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024 • ΑΡΙΘΜ.ΤΕΥΧΟΥΣ 185

Οι άνθρωποι ευχαρίστως θα ξανασταύρωναν τον Χριστό...



Αν ο Χριστός ερχόταν σήμερα σ' αυτόν τον κόσμο, ξέρετε τι θα Του συνέβαινε; Θα Τον έκλειναν σε ψυχιατρείο και θα Τον υπέβαλαν σε ψυχοθεραπεία και το ίδιο θα έκαναν στους αγίους Του. Ο κόσμος θα Τον σταύρωνε σήμερα ακριβώς όπως το έπραξε πριν από δύο χιλιάδες χρόνια, διότι ο κόσμος δεν έχει μάθει τίποτα πέρα από το να κατεργάζεται ακόμη δολιότερες μορφές υποκρισίας..... Λέμε ότι ζούμε σε χριστιανική κοινωνία, αλλά αυτό δεν ισχύει. Ζούμε σε μια κοινωνία πιο ειδωλολατρική και πιο εχθρική προς τον Χριστό, από εκείνη στην οποία ο ίδιος γεννήθηκε... οι άνθρωποι μισούν την αλήθεια και γι' αυτό ευχαρίστως θα ξανασταύρωναν τον Χριστό αν ερχόταν ανάμεσα τους.

Δεν είναι καραγκιοζλίκια, δυστυχώς είναι χατζηαβατισμοί!

Η όλη υπόθεση(του γάμου και της τεκνοθεσίας) παρά την τραγικότητά της προσφέρεται τέλεια για παράσταση θεάτρου σκιών, με τον αθάνατο Καραγκιόζη να την διακωμωδεί. Κατά την εκδίκηση κάποιας υπόθεσης ο πρόεδρος απευθύνει στον Καραγκιόζη τις προκαταρκτικές ερωτήσεις. Φθάνει στο ερώτημα: Είσαι παντρεμένος; Ο Καραγκιόζης απαντά: Είμαι! Ο δικαστής συνεχίζει: Με ποιά; Ο Καραγκιόζης αδιάφορα: Με μια γυναίκα. Θυμωμένος ο πρόεδρος του λέει: Ξέρεις κανένα να έχει παντρευθεί με άνδρα; Για να πάρει την απάντηση: Ξέρω την αδελφή μου!



Αυτά που συμβαίνουν σήμερα δεν είναι καραγκιοζλίκια, δυστυχώς είναι χατζηαβατισμοί! Ο Καραγκιόζης σώζει και εκφράζει το αντιστασιακό ήθος της ρωμείκης ψυχής. Εμείς καταστήσαμε πλέον Χατζηαβάτες που προσκυνούμε με ευτέλεια, δουλικά τα αφεντικά μας, με την προσδοκία ότι θα μας εκτιμήσουν και θα μας αποδεχθούν.

Του αρχιμ. Δοσιθέου Καστόρη



ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΡΙΩΔΙΟ

Πίσω από κάθε γραμμή του βιβλίου, ή της Αγίας Γραφής....



.....Όταν ανοίγεις ένα πνευματικό βιβλίο και μάλιστα, την Αγία Γραφή, είναι σα να λες:Ναι, Κύριε, πιστεύω ότι είσαι εδώ... Ζητώντας να καταλάβεις το νόημα, είναι σα να Του λέγεις: «ναι, έρχου Κύριε Ιησού»...Επομένως, μελετώ την Αγία Γραφή, σημαίνει κοινωνώ τον Χριστόν..

Ο Χριστός, που κάποτε δίδασκε σε μια γωνιά της Παλαιστίνης, υπάρχει τώρα εδώ μυστικά, μα ΑΛΗΘΙΝΑ!...και πίσω από κάθε γραμμή του βιβλίου, ή της Αγίας Γραφής, σε καλεί: έλα, παιδί μου!...κι αν έχεις τον πόθο να καταλάβεις τι σου λέγει, απαντάς:

Έρχομαι Κύριε!.. έλα τώρα κι Εσύ, μέσα μου..

Γίνεται ένας διάλογος, πρόσωπο με πρόσωπο.. εγώ και ο Χριστός, κουβεντιάζουμε δια του βιβλίου..η ανάγνωσις δηλ. του πνευματικού βιβλίου, είναι μία αποκάλυψις, μία μυστική ένωσις μαζί Του...

Μόνον με τον Χριστό;.. Όχι!!...ο Χριστός είναι πάντα, μαζί με το πνευματικό ασκέρι Του..τους Αγίους και τους αγγέλους..

Ενώνεσαι εκείνη την ώρα μυστικά, μαζί με όλους τους αγίους...

Θα νιώσεις εκείνο που έλεγε ένας άγιος, ότι, «ζώντες επί γης, εορτάζομεν εν ουρανών», όταν έχουμε τον λόγο του Θεού, στην καρδιά και στο στόμα μας

.....Κι ένας φίλος, διάβαζε πάντα την Αγία Γραφή, με δάκρυα στα μάτια, ψάλλοντας..Κάτι περισσότερο καταλάβαιναν.....

Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

«Η κάθε Θεία Λειτουργία είναι μετοχή στην ζωή και στον θάνατο του Κυρίου, ο Οποίος γεννάται στην Προσκομιδή, εισέρχεται στην ζωή μας με το Ευαγγέλιο, κατά την Μικρή Είσοδο και σταυρώνεται και ανασταίνεται στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, πάνω στην Αγία Τράπεζα.

Αυτή είναι η πίστη μας και η πραγματικότητα, ταυτόχρονα. Στην Θεία Λειτουργία, ζώντες και κεκοιμημένοι γινόμαστε ένα, γιατί ένας είναι ο Χριστός».

Ο Δημητριάδος Ιγνάτιος



Δοκίμασε.....

Δοκίμασε να κάμεις την όποια εργασία σου διακόνημα – προσφορά και υπηρεσία στους άλλους, και θα δεις ότι η κούραση σου έχει γλυκύτητα και ανάπαυση. Δοκίμασε να ασχοληθείς με τα προβλήματα των άλλων, και θα δεις τα δικά σου να μικραίνουν.Δοκίμασε να μεις στη θέση αυτού που υποφέρει σωματικά ή ψυχικά, και θα καταλάβεις ότι ανακουφίστηκε από τον πόνο, γιατί τον πήρες απάνω σου «πνευματικώ τω τρόπω».

Δοκίμασε να μην κατακρίνεις κανένα και για τίποτε, και θα αισθανθείς τη Χάρη του Θεού να σε πλησιάζει.Δοκίμασε να συγχωρέσεις από την καρδιά σου όσους σε πλήγωσαν, και θα νιώσεις την ελευθερία να πηγάζει από μέσα σου.Δοκίμασε να αναφέρεις σε άλλους τα θετικά αυτών που σε υποτιμούν ή σε απορρίπτουν ή νιώθεις πως δεν σε θέλουν, και θα αισθανθείς να γκρεμίζεται η απόσταση που σε χωρίζει.

Δοκίμασε να απαριθμήσεις τα καλά που έχεις, και θα ανακαλύψεις ότι δεν τελειώνεις.Δοκίμασε να ανακαλύψεις τα θετικά των δοκιμασιών και των προβλημάτων σου, και θα νιώσεις να βγαίνει αυθόρμητα προς το Θεό το «ευχαριστώ».Δοκίμασε να εκκλησιασθείς όσο μπορείς πιο νωρίς, και θα συνειδητοποιήσεις ότι ο χρόνος μέσα στο ναό περνά γρήγορα και η παρουσία σου εκεί αυξάνει την εσωτερική ειρήνη.Δοκίμασε να δεχθείς την αδικία, όταν δεν μπορείς να αποδείξεις το δίκαιό σου, και θα νιώσεις οικείος με το Χριστό και τους αγίους Του. Δοκίμασε να προσέξεις όλη μέρα να μην αργολογήσεις, και θα καταλάβεις τη διαφορά

της βραδινής προσευχής. Δοκίμασε μόλις ξυπνήσεις να πεις «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», και θα δεις πως αρχίζει η μέρα σου με δύναμη κι ελπίδα.

Δοκίμασε να μείνεις μόνος σου, χωρίς παρουσία ανθρώπου και χωρίς τηλέφωνα, και θα καταλάβεις πόση δυσκολία αλλά και πόση ομορφιά κρύβει.Δοκίμασε να δεχθείς ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα της ζωής σου, και θ' αρχίσεις να εκτιμάς τις επόμενες μέρες ως δώρα Θεού και θα τις χαιρέσαι.

Δοκίμασε, τέλος, να ζήσεις την καθημερινότητα ως τον πρόλογο της αιωνιότητας, αγωνιζόμενος να μην αμαρτήσεις, «το κατά δύναμιν», να εφαρμόζεις τις εντολές του Κυρίου και Θεού σου – δηλαδή την αγάπη καθέτως και οριζοντίως – να προσεύχεσαι και να λειτουργείσαι, και θα καταλάβεις με όλη την ύπαρξη σου ότι δεν υπάρχει πιο δυνατή ελευθερία και πιο μεγάλη χαρά.

π.Α.Α



ΑΓΡΥΠΝΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1^Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
8.00 μ.μ – 12.30 ν.

**ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΕΩΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΟΥ ΠΛΑΝΑ**

ΣΤΟΝ Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ