



Η Νηστεία των Χριστουγέννων

Αρχίζει στις 15 Νοεμβρίου η νηστεία για την προετοιμασία της υποδοχής της Μεγάλης Εορτής των Χριστουγέννων κατά την οποία καταλύουμε ψάρι εκτός Τετάρτης και Παρασκευής μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου. Ας δούμε μερικές πρακτικές συμβουλές που έδινε ο μακαριστός π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος.

Νηστεία και ονομαστικές εορτές

«Η περιποίηση των ανθρώπων είναι μεγάλη αρετή, η εξάσκηση της οποίας δεν μπορεί να αναστέλλεται κατά τις νηστήσιμες περιόδους. Στο τραπέζι όμως θα παρατίθενται απαραίτητως νηστήσιμα φαγητά. Μέσα σε κάποια όρια μπορεί να είναι πιο περιποιημένα ή πιο νόστιμα αν θέλουμε να τιμήσουμε κάποιους, απαραίτητως όμως νηστήσιμα.»

Νηστεία και συνεστιάσεις

Πολλές φορές οι γιορτές και οι συνεστιάσεις γίνονται σε περιόδους νηστείας ή Τετάρτες ή Παρασκευές. Ο Γέροντας ήταν απόλυτος: «Αν θέλετε να λάβετε μέρος σε αυτές τις συνεστιάσεις, έχετε ευλογία, αλλά θα νηστεύετε τρώγοντας ό,τι νηστήσιμο βρείτε. Αν δεν χορτάσετε, φάτε μετά στο σπίτι σας ή στο εστιατόριο. Αν δεν μπορείτε να κρατήσετε τη νηστεία, τότε να μην λαμβάνετε μέρος.»

Νηστεία και σκανδαλισμός

Κάποιοι λένε «Δεν πρέπει να νηστεύουμε όταν βρισκόμαστε σε μία συγκέντρωση για να μην στεναχωρήσουμε και να μην σκανδαλίσουμε κάποιους με τη στάση μας. Θα μας σχολιάσουν. Ο ίδιος ο Χριστός δεν είπε να μην δείχνουμε ότι νηστεύουμε όπως οι υποκριτές Φαρισαίοι;». Ο Γέροντας, όμως, απαντούσε: «Όταν νηστεύουμε, όπως κι όταν κάνουμε οποιαδήποτε καλή πράξη, πρέπει να ενεργούμε με ταπεινό φρόνημα, ως «αχρείοι δούλοι», υπακούοντας στις εντολές της Εκκλησίας. Και τούτο ανεξάρτητα αν μας βλέπουν ή δεν μας βλέπουν οι άνθρωποι.

Δεν είναι σωστό να εξαρτώμεθα στο θέμα αυτό από το εάν κάποιος στεναχωρηθεί ή σκανδαλισθεί. Αν εμείς κάνουμε το καθήκον μας, η ευθύνη του σκανδαλισμού βαρύνει τον σκανδαλιζόμενο, ο οποίος είτε δεν αναγνωρίζει την αυθεντία του Χριστού και της Εκκλησίας Του πάνω στη ζωή μας, είτε προσπαθεί να δικαιολογήσει τη δική του αδυναμία. Σκεπτόμαστε αυτούς που θα σκανδαλισθούν, όταν μας δουν να νηστεύουμε και δεν υπολογίζουμε αυτούς που θα μας δουν να μην νηστεύουμε, γνωρίζοντας ενδεχομένως τις αρχές και τα πιστεύω μας.»

ΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ και ΑΓΡΥΠΝΙΑ

• Από το Σάββατο 15 Νοεμβρίου ξεκινά το Ι.ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ με σκοπό την Πνευματική προετοιμασία μας για την «Μητρόπολη πασών την Εορτών» τα Χριστούγεννα. Καθημερινά θα τελείται η Θ.Λειτουργία Υπέρ Ζώντων και Κεκοιμημένων και θα μνημονεύονται τα Ονόματά τα οποία μπορείτε να αναγράψετε στο σχετικό Δίπτυχο. Παράλληλα μπορείτε να επιλέξετε μία ημέρα για να προσφέρετε τα Τιμία Δώρα για την «δική» σας Θ.Λειτουργία.

• Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 8.00 μ.μ-12.30 ν. για την Εορτή των ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ θα τελεσθεί ΑΓΡΥΠΝΙΑ κατά την διάρκεια της οποίας θα ψαλλούν οι Καταβασίες «Χριστός γεννάται...» δια των οποίων εισερχόμαστε στην Προεόρτια Χριστουγεννιάτικη Περίοδο.



«Ταῖς πρεσβείαις τοῦ ἐνδόξου ἀθλοφόρου Νικολάου, Χριστῆ διαφύλαξον, τοὺς σοὺς ἱκέτας, ἐκ παντοίας θλίψεως».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΗΒΩΝ
ΤΗΛ. & FAX 2262024282

ΕΤΟΣ Ζ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΑΡΙΘΜ.ΤΕΥΧΟΥΣ 70

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ



• Σάββατο 1 Νοεμβρίου 5.00 μ.μ.
Ο Μεγάλος Εσπερινός.

• Κυριακή 2 Νοεμβρίου 7.00 π.μ **Θ.Λειτουργία-Δοξολογία.**

Η παρουσία όλων των Ενοριτών θα συμβάλει στην λαμπρή διεξαγωγή των Ευχαριστηρίων Εκδηλώσεων της Ενοριακής μας Κοινότητας προς τον Άγιο μας.



«Με αισθήματα Τιμής, Ἀγάπης και Σεβασμού, Σας ὑποδεχόμαστε σήμερα μετὰ τὴν Ἐκλογή και Χειροτονία Σας σὲ Ἐπίσκοπο, Μητροπολίτη και Ποιμενάρχη τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὡς «τρόπων μέτοχο και Θρόνων Διάδοχο» τοῦ Μακαριωτάτου και Πολυσέβαστου Ἀρχιεπισκόπου μας κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ.

Τὰ 30 Χρόνια πορείας Σας, μέσα στην Ἐκκλησία δεν εἶναι λίγα οὔτε πολλά. Ἄλλωστε ἡ λογική και ἡ ἀριθμητική τῆς Πίστεως εἶναι διαφορετική ἀπὸ αὐτὴ τοῦ κόσμου.

30 Χρόνια σὲ εὐθεΐα γραμμῆ, με ἀγάπη και εἰλικρίνεια, πορεία με

χαρὰ και ὀδύνη, εὐωδιασμένη ἀπὸ τὸ μοσχολίβανο και τὸ Ἄγιοκέρι, με λόγο παρηγορητικό, πατρικό, με ἀλήθεια και διαφάνεια, με στοργή και ἦθος, με παρουσία και ἐνδιαφέρον. Ὅλα αὐτὰ Σεβασμιώτατε, Σας καθιστοῦν Πατέρα ὄχι τῶν ὀλίγων ἀλλὰ τῶν πολλῶν. Ὅλων.

Εἶναι Εὐλογία και προνόμιο να ἔχεις Πατέρα. Και ἐμεῖς ἔχουμε Πατέρα, ὁ ὁποῖος χαίρεται με τὶς χαρὲς τῶν παιδιῶν τοῦ και θλίβεται με τὶς λύπες τοῦς, πὺ νοιάζεται, πὺ σκέφτεται, πὺ ἀνταποκρίνεται, πὺ ἐμψυχώνει και παρηγορεῖ, πὺ ἀγωνίζεται να φανερώνει τὸ ἀληθινὸ νόημα και τὸν σκοπὸ τῶν πραγμάτων, πὺ μιλά στα παιδιά τοῦ σὰν Πατέρας με ἀπλότητα και αὐθορμητισμὸ ὡς Ἡγούμενος στο παρελθόν και ὡς Ἐπίσκοπος και Ἀρχιεπίσκοπος τώρα, Ἱεροουργὸς τοῦ Μυστηρίου τῆς Σωτηρίας τοῦ Ποιμνίου του. Ὑψώσατε τὰ Τίμια Χέρια Σας Σεβασμιώτατε, και εὐλογεῖστε τὸ «Μικρὸν ποίμνιον» τῆς Ἐνορίας μας και προσευχηθεῖτε ἐνώπιον τοῦ Ἁγίου Θεοσιστηρίου για τὴν πνευματική μας πρόοδο και προκοπή καθὼς και για τὴν εὐλογημένη σπορὰ τοῦ Θεοῦ λόγου σὺς καρδιὲς τῶν πιστῶν.(...)

Εὐχόμαστε Σεβασμιώτατε, ὁ Ἀρχιποιεμένος Ἰησοῦς πὺ ποθώντας Του ζητήσατε, ζητώντας Του εὐρήκατε, εὐρώντας Τὸν ἀγαπήσατε και ἀγαπώντας Τὸν δοξάζετε με τὸ πολύμοχθο Ἔργο Σας, να Σας χαρίζη καθ' ὅλη την διάρκεια τῆς Θεοπρόβλητης Ποιμαντορίας Σας την χαρὰ τῆς Παρουσίας Του».

Προσφώνηση κατὰ την Πρώτη Λειτουργική Επίσκεψη του Νέου Ποιμενάρχου μας στην Ἐνορία μας σὺς 7-9-08.

Υπάρχουν γεγονότα στην ἱστορία τῶν λαῶν που αποτελοῦν ὀρόσημα, γιατί ἀποκαλύπτουν τὴ μεγαλοσύνη τους και τὸ ψυχικὸ τους ἀνάστημα μπροστὰ στις προκλήσεις τῶν καιρῶν. Τέτοιο γεγονός ἀναμφισβήτητα στάθηκε για μας ὁ νικηφόρος πόλεμος κατὰ τῶν Ἰταλῶν ἐπιδρομῶν το χειμῶνα τοῦ 1940-41, ἡ σθεναρὴ ἀντίσταση κατὰ τῶν γερμανικῶν στρατευμάτων και τὸ ἠρωικὸ κίνημα Ἐθνικῆς Ἀντίστασης κατὰ τῶν κατακτητῶν στη διάρκεια τῆς κατοχῆς. Ὅταν το πρωὶ τῆς 28ης Οκτωβρίου 1940 ἤχησαν οἱ σειρήνες και κηρύχθηκε ἡ ἐπιστράτευση μετὰ την ἀρνητικὴ ἀπάντηση τοῦ Ἑλληνα πρωθυπουργοῦ στον Ἰταλὸ ἐπιδρομέα, πολλοὶ περίμεναν τὴν ἐπανάληψη ἐνός δράματος. Ἐνός δράματος που εἶχε συντελεσθεῖ λίγους μῆνες πριν με τὴ συντριβὴ μεγάλων ἐυρωπαϊκῶν χωρῶν που κατελήφθησαν ἀπὸ τα γερμανικὰ στρατεύματα μετὰ ἀπὸ ἀντίσταση λίγων μόνο ἡμερῶν...



Ὅμως στους φόβους και στις ἀγωνίες τους, στις ἐκτιμήσεις και στις προβλέψεις τους, δεν μέτρησαν κατὶ τὴν ψυχὴ και τὴν συνείδηση τοῦ Ὀρθόδοξου Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Και τότε συνέβη τὸ ἀναπάντεχο, τὸ ἀπρόσμενο δηλαδή τὸ θαῦμα: ἡ Ἑλλάδα ἀμύνεται, ἡ Ἑλλάδα μάχεται, ἡ Ἑλλάδα ἀντιστέκεται πέρα ἀπὸ κάθε ὑπολογισμὸ. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ μετὰ το 1821 που ἡ Ἑλλάδα γίνεται και πάλι τὸ ἐπίκεντρο τοῦ παγκόσμιου ἐνδιαφέροντος και θαυμασμοῦ.



Αἰωνία ἡ μνήμη ὅσων ἀγωνίστηκαν για τὴν Πίστη και τὴν Πατρίδα. Ἄξιον ἐστὶ τὸ ἔπος τοῦ 1940-1941. Ἄξιον ἐστὶ τὸ ἀγωνιστικὸ και πατριωτικὸ φρόνημα τοῦ Ὀρθόδοξου λαοῦ μας. Ἄξιον ἐστὶ ἡ ρωμαλέα ψυχὴ τοῦ ἀγνωστοῦ στρατιώτη, τοῦ ἀπλοῦ, τοῦ ἀνόνημου, τοῦ καθημερινοῦ Ἑλληνα, -ὄλων μας- που ξέρει μέσα ἀπὸ τὴν καθημερινὴ μετριότητα και τὶς στάχτες να ξαφνιάζει, να ἐκπλήσσει και να μεγαλουργεῖ σ' ὅλα τα ἐπίπεδα τῆς ζωῆς και τῆς ἱστορίας του.

π . Νικάνωρ Καραγιάννης

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 Οκτωβρίου 8.00μ.μ-12.30 ν.ΑΓΡΥΠΝΙΑ για τὴν Ἐορτὴ τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Παναγίας μας και για τα Νικητήρια τῆς «28ης Οκτωβρίου 1940».

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΣ ΝΤΥΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ