

## Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ

Ώρα αναχώρησης : Κάθε λεπτό καθ' όλο το 24ωρο .

- 1) Τα εισιτήρια εκδίδονται στον Ουρανό , αλλά πληρώνονται στη γη .
- 2) Τιμή εισιτηρίου : Αυτό πληρώνεται με πολλή αγάπη , υπομονή , αγώνες και θυσίες .
- 3) Τα βρέφη δεν πληρώνουν εισιτήριο γιατί ταξιδεύουν στην αγκαλιά της Μητέρας Εκκλησίας .
- 4) Το εισιτήριο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται σε άλλο άτομο .
- 5) Οι επιβάτες ταξιδεύουν χωρίς αποσκευές . Οι άγγελοι τις έχουν μεταφέρει σε προηγούμενο δρομολόγιο .
- 6) Εισιτήριο μετά επιστροφής δεν εκδίδεται .
- 7) Χρήματα δεν μεταφέρονται . Οι επιβάτες τα έχουν καταθέσει στην τράπεζα των Ουρανών . Οι αποδείξεις βρίσκονται στα χέρια των πτωχών .
- 8) Δηλώσεις συμμετοχής δεν χρειάζονται . Τα ονόματα των επιβατών είναι γνωστά στον οδηγό της αμαξοστοιχίας .
- 9) Ειδοποιήσεις για την ημέρα της αναχώρησης κάθε επιβάτη δεν στέλνονται .

Γι' αυτό να είμαστε πάντοτε έτοιμοι με

μετάνοια ,εξομολόγηση

και Θεία Κοινωνία για το ταξίδι προς την Αωνιότητα .



**ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008**

**Η ΘΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ.**

**Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.**

**Το επόμενο (και τελευταίο για φέτος) τεύχος θα διανεμηθεί στις 15 Ιουνίου.**

**“Επικοινωνία”**

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ  
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ  
ΘΗΒΩΝ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ & FAX 22620 24282  
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

## ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



ΕΤΟΣ ΣΤ΄

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 67

**Ένα διαφορετικό «ξενύχτι» .**



Πολλοί ξενυχτούν για πολλούς και διάφορους λόγους. Άλλος για το φαγητό, άλλος για τον χορό, άλλος για το ποδόσφαιρο, άλλος για την τηλεόραση, άλλος για την παρέα, άλλος για την διάπραξη της ανομίας και της αμαρτίας και άλλος για την ασθένεια του αδελφού. Όλοι ξενυχτούν όταν θέλουν και όσο θέλουν. Είναι διαπιστωμένο ότι την νύχτα που γίνονται συνήθως όλα τα άσχημα που μολύνουν την ψυχή και κηλιδώνουν το σώμα, υπάρχουν κάποιοι που ξενυχτούν για την προσευχή, για την λατρεία και την δοξολογία του Θεού. Τις νυκτερινές ώρες η ψυχή μας αισθάνεται την ανάγκη να μιλήσει στον Κύριο της, στον αγαπημένο Ιησού της και να του ζητήσει έλεος και βοήθεια.

Σας καλούμε λοιπόν σε ένα διαφορετικό «ξενύχτι» την Τρίτη 3 Ιουνίου από 9.00 μ.μ μέχρι 12.30 ν. για να γλεντήσουμε πνευματικά στην Αναστάσιμη Αγρυπνία για την Απόδοση του Αγίου Πάσχα και να χορτάσουμε με το Σώμα και να ξεδιψάσουμε με το Αίμα του Χριστού μας.

Ελπίζουμε και ευχόμαστε στο ξενύχτι αυτό να έλθετε πολλοί «ξενύχτηδες»...

**ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ**

## ΟΙ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ

«**Α**ν υπάρχει σ' ολόκληρη τη γη ένας τόπος που συγκεντρώνει όλη τη χαρά του ούρανού, δεν είναι άλλος από την Αγία Γη, τὰ Ἱεροσόλυμα, ὅπου ἐκεῖ Γεννήθηκε, Ἐδίδαξε, Ἐθαυματούργησε, Ἐπαθε καὶ Ἀνέστη ὁ Κύριος. Ἐκεῖ ἀνέτειλε το Φῶς τῆς Σωτηρίας καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἄρχισε ἡ ἀνάπλαση τῆς ἀνθρωπότητας. Ἱερὰ Σεβάσματα τὰ ὁποῖα ἀνήγγειρε ἡ Αγία Ἐλένη στὰ Ἱστορικά σημεῖα τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ, διαφυλάττουν ἀνόδυτη τὴν Ἱερὴ Ἱστορία καὶ ἀνάγουν τοὺς Προσκυνητὲς στὰ γεγονότα τῆς παρουσίας τοῦ Θεανθρώπου.



Εὐτυχῆς καὶ μακάριος εἶναι ἐκεῖνος πὺ δὲ ἀξιοῦναι νὰ προσκυνῆσει τὸν Φρικτὸ Γολγοθά, τὴν πλάκα τῆς Ἀποκαθλώσεως καὶ τὸν Πανάγιο Τάφο. Εὐλογημένος ὁ ἀνθρωπος πὺ δὲ βιώσει τὶς ἐμπειρίες τοῦ Ἰορδάνου, τοῦ Θαβώρ, τῆς Βηθλεέμ, τῆς Ναζαρέτ, τῶν Μοναστηριῶν καὶ ὄλων τῶν Ἁγίων Τόπων. Παντοῦ κηρύττεται ὁ Χριστὸς καὶ διαγγέλεται τὸ Ἅγιο Θέλημά Του. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ παράδοση θεωρεῖ

τὸν προσκνητὴ τῶν Ἁγίων Τόπων Ἱερὸ Πρόσωπο.

Ὅποιος ἐπισκεφθεῖ τὰ Ἱεροσόλυμα ἱεροποιεῖ τὴν ζωὴ του, ἀλλάζει ζωὴ, γιατί ἀκούει μέσα στὴν συνείδηση τοῦ τῆ φωνῆ τοῦ Θεοῦ νὰ τὸν καλεῖ συνοδοιπόρο τῆς δικῆς του ζωῆς. Γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες τὰ Ἱεροσόλυμα κρύπτουν ἓνα ἰδιαίτερο μεγαλεῖο. Τὰ Προσκυνήματα εἶναι Ἑλληνικά. Ὁ Πανίερος Ναὸς τῆς Ἀναστάσεως εἶναι τῶν Ὁρθόδοξων Ἑλλήνων, κατὰ τὴν ὁλοκλήρη ἀπόφασή του. Σὲ ὅλα τὰ Ἱερὰ κυματίζει ἡ Ἑλληνικὴ Σημαία, ὑπάρχουν Ἑλληνες Ἱερομόναχοι, ἡ Θεία Λατρεία γίνεται στὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα. Οἱ Ἀγιοταφίτες εἶναι οἱ ἄγρυπνοι φύλακες τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων καὶ τῶν Προνομίων τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Καθημερινὰ διεξάγουν ἀγῶνα γιὰ τὴν διαφύλαξή τους καὶ τὴν προάσπιση τῶν δικαιωμάτων τῆς πατρίδος



μας μὲ πρῶτο τὸν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο τὸν ταπεινὸ καὶ ἁγιασμένον Προκαθήμενον τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας καὶ μαζί ὅλους τοὺς Ἐπισκόπους, Ἱερομονάχους καὶ Μοναχοὺς.

Στὶς πονηρὲς ἡμέρες μας, πὺ πολλοὶ ἐπιβουλεύονται τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, ἐπιβάλλεται ἡ ἐπαγρύπνηση καὶ ἡμῶν τῶν Ἑλλαδῶν, κυρίως δὲ τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ μὴ θρηνησομε ἀργότερα τὶς συνέπειες τῆς ἀδιαφορίας μας. Ἡ ἐποχὴ μας εἶναι καταλυτικὴ. Τὰ γεγονότα τρέχουν μὲ καλπάζοντα ρυθμὸ. Ἄς συνειδητοποιήσομε τὴν εὐδύνη μας ὡς Ὁρθόδοξοι Ἕλληνες. Οἱ φύλακες γρηγοροῦν ἀλλὰ χρειάζονται ἐνίσχυση.

† Φ. Ν

2 - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ  
ΣΤΑ ἹΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

555 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΘΡΗΝΗΤΙΚΟΝ ΣΥΝΑΞΑΡΙ

## Κωνσταντίνου τοῦ Παλαιολόγου

«**Ε**τοῦτος ὁ Βασιλεὺς Κωνσταντῖνος ὁ Παλαιολόγος, ὅπου θέλω νὰ ἱστορήσω, δὲν ἐστάθη κανένας εὐτυχισμένος καὶ πολυχρονεμένος καὶ δοξασμένος εἰς τὴν ζωὴν του, ἀλλὰ ἦτον ἓνας ἀνθρωπος βασιανισμένος καὶ πικραμένος. Ὅσες ἡμέρες ἔζησε εἰς τὸν κόσμον, ψωμὶ εἰρηνευμένον δὲν ἔφαγε, φαρμάκι ἦτον τὸ νερὸ ὅπου ἔπινε.



Ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον εἰς καιρὸν φουρτουνιασμένον, διὰ νὰ γίνῃ Βασιλεὺς ἀπάνω εἰς ἓνα ἔθνος ὅπου εὐρισκόταν εἰς ἀγωνίαν καὶ ἀγῶνα ἀκατάπαυστον ἀπὸ τότε ὅπου ἐστάθη ἡ Οἰκουμένη καὶ ἦτον πλέον κατακουρασμένο, πτωχὸ, κτυπημένο ἀπὸ Ἀνατολὴ καὶ Δύση.

Καὶ αὐτὸς ἦτον ὁ τελευταῖος ἀπὸ τὸ Γένος του, ἀληθινὸς Παλαιολόγος, καὶ ἐσήκωσεν ἐπάνω του τὰ κρίματα τοῦ λαοῦ του... Ὅλα τὰ ἐθυσίασεν διὰ τὴν ἀγαπημένην Πόλιν, ὅπου τὴν ἔλεγε καύχημα Ῥωμαίων καὶ Ἑλλήνων, ἐλπίδα καὶ παρηγορίαν ἐκείνων ὅπου ζῶσιν ὑπὸ τὴν τοῦ ἡλίου ἀνατολήν.

Δι' αὐτὸν ἡ Κωνσταντινούπολις δὲν ἦτο μοναχὰ ἡ δοξασμένη Πόλις ὅπου ἐβασίλευσε χιλίους χρόνους ἐπάνω εἰς τὴν Οἰκουμένην, ἀλλὰ ὑπῆρχε καὶ ἡ Σεβασμία Κιβωτὸς τῆς Χριστιανοσύνης καὶ τῆς Ὁρθοδοξίας, ὅπου ἐφύλαξε μέσα εἰς τὰ μυστικὰ ἀμπάρια τῆς τὰ Δόγματα τῆς ἀμωμήτου θρησκείας καὶ κάθε λογῆς ἁγιασμένην τέχνην καὶ σοφίαν.

Καὶ ἀφοῦ τὰ ἔδωσεν ὅλα γι' αὐτήν, ὅσον ἦτον ζωντανός, χωρὶς νὰ κρατήσῃ καμίαν χαρὰν διὰ τὸν ἑαυτὸν του, τελευταῖον πλέον ἔδωσε καὶ τὴν ζωὴν του...

Μὲ ὅσα καὶ ἂν ἔκαμε, δὲν μπόρεσε νὰ γλυτώσῃ ἀπὸ ὅτι εἶχε γραμμένον ὁ Θεὸς γιὰ τὸ ἔθνος μας. Ἐσκοτώθη πολεμώντας εἰς τὴν καστρόπορταν τοῦ Ῥωμανοῦ, εἰς τὰς 29 Μαΐου 1453, τὸ πρωὶ ἐβγαίνοντας ὁ ἥλιος...»

(Φ. Κόντογλου+)

Ευχαριστοῦμε τὴν  
κ. Γιώτα Παπαναστασίου  
γιὰ τὴν χορηγία  
τοῦ παρόντος τεύχους

