

## ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Στην Καλύβα «Κοίμησις της Θεοτόκου» στα Κατουνάκια του Αγίου Όρους λίγα χρόνια πριν να φύγουν απ' αυτήν, ο Παπα - Ιγνάτιος με την συνοδεία του, στην εορτή της Παναγίας που έκαναν πανηγυρική αγρυπνία, είχαν για μάγειρα τον Μοναχό Παΐσιο, στον οποίο παρέδωσαν τα ψάρια για να τα παρασκευάσει. Τα ψάρια, τα οποία μετά βίας έφταναν να φάνε 25 - 30 άτομα, ήταν πολύ λίγα για να φάνε όλοι οι πατέρες που είχαν συντρέξει από ευλάβεια στην πανηγυρική εκείνη αγρυπνία, διότι πριν από 50 χρόνια, που έγινε το θαύμα αυτό, το Άγιον Όρος είχε πολλούς Μοναχούς και έτσι βρέθηκαν από 30, που υπολόγισαν οι πανηγυρίζοντες περισσότεροι από εκατό Μοναχοί.



Οι γέροντες της Καλύβης αυτής όταν είπαν στο μάγειρα Γερο - Παΐσιο ότι στο τραπέζι θα καθίσουν να φάνε περισσότεροι από εκατό μοναχοί, τότε ο μάγειρας είπε: «Δεν μου λέτε γερωντάδες μου, πώς θα ταΐσω τόσον κόσμο; τι να τους δώσω να φάνε; Τα ψάρια, όπως ξέρετε, δεν φτάνουν πουθενά, τι άλλο φαγητό να τους κάνω να φάνε; Πάντως γερωντάδες μου σας δηλώνω επίσημα να το ξέρετε από τώρα και να κανονίσετε την πορεία σας, διότι, του χρόνου στην πανήγυρη σας δεν πρόκειται να έλθω, να είσθε γι' αυτό σίγουροι ότι δεν θα με έχετε άλλη φορά στην πανήγυρή σας».



Τούτο είπε προφητικά, ο μάγειρας π. Παΐσιος, διότι δεν πέρασαν ούτε 15 ημέρες από το πανηγύρι αυτό της Παναγίας, που έγινε με πολλή μεγαλοπρέπεια και τα ψάρια έφτασαν και περίσσευσαν και για την άλλη ημέρα, επειδή με την προσευχή των Πατέρων, τα ευλόγησε ο Θεός και έμειναν όλοι ευχαριστημένοι, αλλά ο γερο - Παΐσιος, ο μάγειρας δεν ξαναπήγε στην επίγεια αυτή πανήγυρη, διότι τον πήρε η Κυρία Θεοτόκος από την ψεύτικη αυτή ζωή και αξίωσε αυτόν της αιωνίου μακαριότητας να χαιρέται με τους Αγγέλους και όλους τους Αγίους και να πανηγυρίζει αιώνια στην Βασιλεία των ουρανών.

### Η ΝΕΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΞΕΚΙΝΑ...

- **Κυριακές και Εορτές:** Θ.Λειτουργία με πεντάλεπτο κήρυγμα.
- **Σάββατο:** Θ.Λειτουργία με κόλλυβα για τους κεκοιμημένους.
- **Τετάρτη ώρα 5.00 – 6.00 μ.μ.:** Η Παράκληση και το Κήρυγμα με θέμα τις «Διδαχές του Πατροκοσμά του Αιτωλού».
- **Τετάρτη ώρα 6.00 – 7.00 μ.μ.:** Διδασκαλία Παραδοσιακών χορών στο Πνευμ. μας Κέντρο.
- **Δευτέρα 5.30 μ.μ.** «Καφενείο των ανδρών».
- **Εβδομαδιαίως και μηνιαίως (αντίστοιχα):** Η Συνάντηση για παιδιά και νέους.
- **Σε τακτικά διαστήματα:** Επίσκεψη στα παιδιά του 6ου Δημοτικού, των Νηπιαγωγείων μας, στο Τ.Ε.Ι. και στους χώρους του Συλλόγου ΑΜΕΑ Αγ.Αναργυροι.
- **Μια φορά τον μήνα (15,16,17):** Διανομή αγαθών από την Ενοριακή «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».
- **Τακτικώς (μετά από ανακοίνωση):** Ιερές Αγρυπνίες (8.00 μ.μ- 12.30 ν.).
- **Περιστασιακά:** Εκδηλώσεις για τις Μητέρες, τα Νήπια, τους Φοιτητές κ.α., Εκδρομές κ.λ.
- **Εκδόσεις:** Το περιοδικό «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» -Το Ημερολόγιο του 2010 με αφιέρωμα στην Αγιά-Σοφία.

Η ΕΝΟΡΙΑ ΣΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.  
ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΦΟΡΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

# ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΗΒΩΝ

Τηλ. & fax 2262024282

WWW.INAgiouNikolaouTouNeou.gr • E-mail: osiomnikolaos@gmail.com

Οι "Άγιοι  
καὶ ἡ Ἐλευθερία τοῦ Ἔθνους

Κάθε Ὀκτώβριο σκύβουμε εύλαβικῶς τὸ γόνα μπροστὰ στοὺς τάφους τῶν νεκρῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐλευθερίας. Τιμοῦμε ἐκείνους ποὺ ἀγωνίσθηκαν γὰ τὸν διπλάσιαν τῶν ἑλληνικῶν ἐδαφῶν κατὰ τοὺς Βαλκανικοὺς Πολέμους τοῦ 1912-13. Θυμόμαστε τὴν ἐναρξὴ τοῦ Α΄ Βαλκανικοῦ Πολέμου στὶς 5 Ὀκτωβρίου 1912 καὶ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης στὶς 26-10-1912, ἀνήμερα τῆς ἐορτῆς τοῦ πολιούχου Ἁγίου Δημητρίου. Τιμοῦμε ἐπίσης τὴ μνήμη τῶν ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος ἡρωικῶς πεσόντων κατὰ τὸν πόλεμο τοῦ 1940-41 ἐναντίον τῆς Ἰταλίας τοῦ Μουσολίνι. Διδασκόμαστε ἀπὸ τὸ παλλαϊκὸ ΟΧΙ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου καὶ διδάσκουμε στὰ παιδιά μας ὅτι ὡς Ἕλληνες πρέπει πάντοτε νὰ εἴμαστε ἔτοιμοι γιὰ τὰ μεγάλα ΟΧΙ. Τιμοῦμε τὴν πανεθνικὴ Ἀντίσταση τοῦ 1941-44 καὶ συλλογιζόμαστε πόσο σημαντικὰ πράγματα μποροῦμε νὰ κάνουμε ὅταν τὸ ἔθνος εἶναι ἐνωμένο καὶ πόσο ζημιωθήκαμε κάθε φορὰ ποὺ ἐπιτρέψαμε σπὴν διχόνοια νὰ στρέψει ἀδελφὸ ἐναντίον ἀδελφοῦ.



Ὁ ἑορτασμός, ὁμως, θὰ εἶναι ἑλλιπής ἂν ξεχάσουμε τὶς πνευματικὲς δυνάμεις, οἱ ὁποῖες βοήθησαν, ἐνεθάρρυναν καὶ στήριξαν αὐτὲς τὶς μεγάλες ἐξορμήσεις τοῦ ἔθνους μας. Δὲν μποροῦμε, δὲν πρέπει νὰ ξεχάσουμε τὴν Παναγία μας, τὴν Ὑπέρμαχο Στρατηγὸ, καὶ τοὺς Ἁγίους μας. Δὲν πρέπει νὰ λησμονήσουμε τὴν πίστη τῶν ἀπλῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι αἰσθάνονταν τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1912 τὸν Ἅη Δημήτρη νὰ χαιρετᾷ τὸν ἑλληνικὸ στρατὸ ἔφιππος πάνω στὸ κόκκινο ἄλογό του, ὅπως τὸν ἔβλεπαν οἱ Βυζαντινοὶ-Ρωμηοὶ πρόγονοί μας νὰ καταδιώκει τοὺς εἰσβολεῖς. Οὔτε βεβαίως μποροῦμε νὰ ἀδιαφορήσουμε μπροστὰ στὶς ἀπύπλωτες διηγήσεις ἀξιωματικῶν καὶ στρατιωτῶν, οἱ ὁποῖοι στὸν πόλεμο τοῦ 1940 ἔβλεπαν τὴν Παναγία νὰ τοὺς ὀδηγεῖ καὶ νὰ τοὺς βοηθεῖ. Ὅχι, δὲν εἶναι ἐθνικισμός, οὔτε ἐθνικὴ ἀλαζονεία αὐτὴ ἡ παραδοχὴ. Ἡ Παναγία μας θέλει τὸ δίκαιο. Τὸ 1940 ἐμεῖς ἤμασταν οἱ ἀδικημένοι, οἱ ἀδίκως καὶ ἀναίτως προσβαλλόμενοι. Ἄν εἴχαμε βλάψει ἢ ἀδικήσει, ἂν διεκδικούσαμε ἐδάφη ποὺ δὲν μᾶς ἀνήκουν, δὲν θὰ εἴχαμε τὴν βοήθειά της. Γράφει σχετικὰ ὁ μακαριστὸς ἀγιορείτης λόγιος π.Θεόκλητος Διονυσιάτης στὸν ὅμοιο τοῦ ἔργου του Ἄθωνικά Ἄνθη (Εκδόσεις Σπηλιώτη, σελ. 114): «Τὴν ἐποχὴν ἐκείνην ὑπηρετοῦσα ὡς ἑφεδρος στὰ ὄχυρα τῶν ἑλληνοβουλγαρικῶν συνόρων.

Μοῦ εἶχε ἀνατεθῆ ἡ διαφώτιση τῆς Μονάδος ἐπὶ τῶν πολεμικῶν γεγονότων. Καθημερινὰ ἔπαιρνα εἰδήσεις ἀπὸ τὸ Μέτωπον, διὰ τοῦ μοναδικοῦ ραδιοφώνου τοῦ Τάγματος.



Στὶς εἰδήσεις δὲν ἔλειπαν οἱ ὁμολογίες τῶν πολεμιστῶν, οἱ ἔβλεπαν τὴν Παναγίαν, τόσον ὡς ἄτομα ὅσον καὶ ὡς ὁμάδες, νὰ ὑπερίπταται τῶν μαχῶν. Αὐτὸ πλέον εἶχε τόσον ἐξοικειώσει τοὺς στρατιῶτες, ὥστε νὰ φωνάζουν ἐν χορῶ: «Ἡ Παναγία, ἡ Παναγία». Ὅποτε ἀπὸ σεβασμὸν φρόντιζαν νὰ εἶναι πάντοτε καθαροί, γιὰ νὰ βλέπουν τὴν Παναγίαν, ὅχι σὰν μιὰ Αἠθνὰ μὲ τὸ δόρυ της, ἀλλὰ σὰν Βασίλισσα τῶν Οὐρανῶν, ποὺ τοὺς προστάτευε θαυματουργικῶς ἀπὸ τοὺς κινδύνους, ὡς Ὑπέρμαχος Στρατηγὸς τοῦ ἔθνους.

Ἦταν τόσον βέβαιοι γιὰ τὴν προστασία τῆς Κυρίας Θεοτόκου καὶ γιὰ τὴν ὁρατὴν Σκέπην Της, ὥστε νὰ αἰσθάνονται χαρὰν καὶ αἰσθημα ἀσφαλείας, παρὰ τὶς φοβερὲς κακοπάθειές των, μέσα στὰ χιόνια καὶ μέσα στὶς ὀδῦνες τῶν κρουσπαγημάτων καὶ ἄλλων στερήσεων, κάτι ποὺ καὶ σήμερα ἀκόμη διηγοῦνται στοὺς νεωτέρους, ὡς κάτι ὑπερφυσικόν».

Αὐτὴ ἡ πίστις, αὐτὴ ἡ ἀναφορά τῶν Ἑλλήνων στὴν Νικοποιοῦ Θεοτόκο, ἐκφράζει μεταξὺ ἄλλων καὶ τὴν συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὅλοι ἔχουμε ὑπ' ὄψιν μας τὴν σωτηρία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοὺς Ἀβάρους μὲ τὴν βοήθεια τῆς Παναγίας ἐπὶ αὐτοκράτορος Ἡρακλείου. Ἄς μὴν λησμονοῦμε δὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὸ τάμα τοῦ Θ. Κολοκοτρῶνη στὴν Παναγία. Ἄς θυμηθοῦμε ἐπίσης τὰ κείμενα τοῦ Μακρυγιάννη, τὰ ὁποῖα μὲ τρόπο συγκινητικὸ ἀναφέρονται στὸν Θεὸ καὶ στὴν Θεοτόκο.

Ἡ Ὁρθόδοξη Πίστις μας εἶναι Οἰκουμενικὴ. Αὐτὸ ὅμως δὲν ἀναίρει τὴν ἱστορικὴ σύνδεση τῆς ἐλευθερίας μας καὶ τῶν ἀγώνων μας μὲ τὴν Παναγία καὶ τοὺς Ἁγίους. Σήμερα προσευχόμεθα καὶ προσπαθοῦμε ὥστε νὰ ζοῦμε εἰρηνικὰ μὲ ὅλους τοὺς λαοὺς τοῦ κόσμου. Ἐχουμε, πάντως, δικαίωμα καὶ ὑποχρέωση νὰ τιμοῦμε τὴν πίστιν τῶν προγόνων μας καὶ νὰ εὐχαριστοῦμε τοὺς Ἁγίους μας γιὰ τὴν βοήθειά τους. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας. Βίωμα ποὺ δὲν ξεριζώνεται, ριζώμα καὶ προοπτικὴ γιὰ τὸν λαὸ μας καὶ γιὰ τὴν Οἰκουμένη.



Τοῦ Κ.Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος

## Ὁ Ὁσιομάρτυρας Νικόλαος ὁ Νέος Προστάτης καὶ Πολιούχος μας

Δὲν ἀφήνει κανέναν ἀσυγχλίνητο καὶ ἀδιάφορο ἡ σωτηρία ἐπέμβαση τοῦ Ἁγίου μας ὁ ὁποῖος διέσωσε τοὺς ἐνορίτες καὶ τὸν Νεὸ τοῦ ἀπὸ τὸν θάνατο καὶ τὴν καταστροφὴ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1943, ὅταν οἱ Γερμανοὶ κατακτητὲς λίγο ἔλειψε νὰ γράφουν ἄλλη μιὰ ματωμένη σελίδα στὴ νεότερη ἱστορία τῆς πατρίδας μας.

Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ φέτος θα ἐορτάσουμε τὸ θαῦμα καὶ θὰ εὐχαριστήσουμε τὸν «ἐν παντίαις ἀνάγκαις Ὑπέρμαχο» Νικόλαο γιὰ τὴν προστασία καὶ τὴν ἀρωγὴ του πρὸς ὅλους ἐμᾶς.

Τὸ Σάββατο 24 Ὀκτωβρίου στὶς 5.00 μ.μ. θὰ φαλλεῖ ὁ Μεγάλος Ἑσπερινὸς καὶ τὴν πρωτὴ τῆς Κυριακῆς 25 Ὀκτωβρίου θα τελεσθεῖ ἡ Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία καὶ ἡ Εὐχαριστήριος Δοξολογία.



Ἡ συμμετοχή μας, προσωπικὴ καὶ οἰκογενειακὴ, θὰ ἀποτελέσει ἀφορμὴ νὰ δοξασθεῖ ὁ Θεὸς καὶ νὰ τιμηθεῖ καὶ πάλι ὁ ἔνδοξος Ὁσιομάρτυρας Νικόλαος.

## Ἡ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Πολλὲς ἀπὸ τὶς ευλαβικὲς συνήθειες ποὺ ἔχουμε σήμερα οἱ χριστιανοί, μᾶς τὶς δίδαξε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μὲ τὸ προσωπικὸ του παράδειγμα. Ἀνάμεσα τοὺς εἶναι καὶ ἡ Αग्रυπνία, ἡ νυκτερινὴ ἀκολουθία κατὰ τὴν ὁποία ἀφιερώνουμε ἕνα μέρος ἀπὸ τὴν νυκτερινὴ μᾶς ἀνάπαυση στὴν Λατρεία Τοῦ Θεοῦ. «Αग्रυπνεῖτε καὶ προσεχεσθε» εἶπε στους μαθητὲς του, καὶ «αग्रυπνεῖτε, ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι» τοὺς προέτρεψε, κάτι το ὁποῖο ἐφάρμοσαν οἱ Απόστολοι οἱ ὁποῖοι αग्रυπνοῦσαν προσευχόμενοι.

Οἱ Πράξεις των Αποστόλων εἶναι γεμάτες ἀπὸ τέτοιου εἶδους Αग्रυπνίες τὶς ὁποῖες ἐπιτελοῦσαν οἱ Μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ ἀλλὰ καὶ τὰ μέλη τῆς Πρώτης Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας τὰ ὁποῖα αग्रυπνοῦσαν στὶς κατακόμβες ἐκεῖ ποὺ ἦταν θαμμένοι οἱ Μάρτυρες, στὶς μνήμες των Ἁγίων ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ευκαιρία ἄλλων περιστάσεων. Τέτοιου εἶδους Ακολουθία φυσικὸ εἶναι νὰ ευδοκιμήσει μόνον σὲ ἀνθρώπους ποὺ εἶχαν τὴ δυνατότητα νὰ ἀφιερῶσουν τὸν ἀνάλογο χρόνο γιὰ τὴν Αग्रυπνία δηλ. τοὺς μοναχοὺς. Ὅμως οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μᾶς ὅπως ὁ Ἱ. Χρυσόστομος προτρέπουν τὴν Αग्रυπνία ὄχι μόνον γιὰ τοὺς Μοναχοὺς ἀλλὰ καὶ γιὰ κάθε ευσεβῆ. «Κατάλαβε πόσο σπουδαῖο εἶναι ἐνῶ ὅλη ἡ κτίσις κοιμάται ἐσὺ νὰ συνομιλεῖς μὲ τὸν Δεσπότη των ὅλων. Εἶναι γλυκὸς ὁ ὕπνος ἀλλὰ ἡ προσευχὴ εἶναι πιο γλυκιά». Ἡ Αग्रυπνία λοιπὸν εἶναι μίᾳ ἐργήγορη ψυχικὴ καὶ σωματικὴ, μίᾳ ευσεβῆς ἐκδήλωση ἀσκήσεως, Τιμῆς καὶ Θυσίας πρὸς τὸν Τιμώμενο πρόσωπο. Ἐν προκειμένῳ πρὸς τοὺς Ἁγίους τῆς πίστεώς μας.

Αग्रυπνία βεβαίως σημαίνει νὰ μὴ κοιμηθεῖ ὁ αग्रυπνῶν καθόλου τὴν νύκτα ὅμως στὶς Ἑνορίες αὐτὸ εἶναι δύσκολο ἀφοῦ οἱ υποχρεώσεις των χριστιανῶν εἶναι τέτοιες ποὺ τοὺς ἐμποδίζουν νὰ συμμετέχουν ὅλη τὴ νύκτα στὴν Ακολουθία. Αὐτὸ εἶναι δυνατόν μόνον στους μοναχοὺς οἱ ὁποῖοι ὡς μοναδικὴ ἐργασία ἔχουν τὴν προσευχὴ καὶ τὴν Λατρεία Τοῦ Θεοῦ. Ὅμως τὸ νὰ ἀφιερῶσει κανεὶς ἕνα μέρος τῆς νύκτας γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ δὲν εἶναι καθόλου ευκαταφρόνητο.

Γι' αὐτὸ στὴν Ἑνορία μᾶς πολὺ συχνὰ διοργανῶνται τέτοιου εἶδους Λατρευτικὲς ευκαιρίες οὕτως ὥστε οἱ πιστοὶ νὰ ἔχουν τὴν ευκαιρία ἀλλὰ καὶ τὴν ευλογία νὰ συμμετάσχουν συμπροσευχόμενοι. Αὐτὲς οἱ μικρὲς Αग्रυπνίες περιλαμβάνουν τὸ μικρὸ Ἀπόδειπνο μὲ τοὺς Χαιρετισμοὺς τῆς Παναγίας τὸν Μεγάλον Ἑσπερινὸ μὲ λιτὴ καὶ ἀρτοκλασία, τὸν Ὁρθρον καὶ τὴν κατανυκτικὴ Θεία Λειτουργία ἐνῶ συνήθως τίθενται πρὸς προσκύνηση Ἱ. λείψανα Ἁγίων. Ὁ φωτισμὸς στὴν περίπτωσιν αὐτὴ εἶναι χαμηλός, ὁ τρόπος τῆς ψαλμωδίας ἀνάλογος καὶ γενικὰ δημιουργεῖται μίᾳ ἰδανικῆς ἀτμόσφαιρα γιὰ νὰ πει ὁ αग्रυπνῶν «ευφράνθη μου τὸ Πνεῦμα, συγχαίρει ἡ καρδιά» καὶ νὰ νοιώσει τὴν γλυκύτητα τῆς νυκτερινῆς δεήσεως καὶ νὰ λάβει τὴν χάρι τῆς Θεῆς Κοινωνίας ἐφόσον εἶναι προετοιμασθεῖ.

Ἄς εἴμαστε λοιπὸν ολοπρόθυμοι γιὰ τὴν συμμετοχὴ μᾶς στὶς Αग्रυπνίες καὶ αὐτὴν τὴν χρονιά, γιὰ νὰ λάβουμε τὸν μισθὸ τῆς ἀσκήσεως καὶ τῆς θυσίας ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ὁποῖο «πρέπει πάσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις» ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν Παναγία καὶ τοὺς Ἁγίους μᾶς τοὺς φίλους τοῦ Θεοῦ καὶ των ἀνθρώπων τοὺς πρεσβευτὲς.

• ΣΤΙΣ 27 ΠΡΟΣ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 8.30 μ.μ. - 12.30 ν. ΑΓΡΥΠΝΙΑ γιὰ τὴν Ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Παναγίας μᾶς καὶ γιὰ τὰ Νικητήρια τῆς «28ης Οκτωβρίου 1940».

• Τὴν Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2009 στὶς 5.00 μ.μ. στο Ἑνοριακὸ μᾶς Κέντρο θα γίνῃ προβολὴ DVD μὲ τίτλο «Ἡ Προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας μᾶς στους Ἐθνικοὺς Ἀγώνες».

ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΑΥΤΟ ΑΣ ΚΥΜΑΤΙΣΕΙ Η ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ.