

Η Ενορία μας κοντά στον ανθρώπινο πόνο

Όπως γνωρίζετε με την βοήθεια του Θεού και την ηθική υποστήριξη και υλική προσφορά των Ενοριτών αλλά και των φίλων της, η Ενορία μας επιτελεί ένα σημαντικό Φιλανθρωπικό έργο, με σκοπό να απαλύνει τον ανθρώπινο πόνο και να ανακουφίσει τους αδελφούς μας, οι οποίοι βρίσκονται σε ανάγκη και ζητούν σχεδόν καθημερινά την βοήθεια Της.

Η Διακονία της Αγάπης πραγματοποιείται δια των Κυριών του «Ενοριακού Ταμείου Αλληλεγγύης» οι οποίες έχοντας Προστάτη και Βοηθό τους τον Οσιομάρτυρα Άγιο Εφραίμ προσπαθούν και εργάζονται ανιδιοτελώς για την υλοποίηση των σκοπών του «Ε.Τ.Α» όπως αυτοί περιέχονται στο Καταστατικό λειτουργίας του. Γι' αυτό οι ευχαριστίες προς όλους αυτούς που ενισχύουν και υποστηρίζουν την προσπάθεια είναι εγκάρδιες και ειλικρινείς.

Ελάτε να γνωρίσουμε τον Προστάτη μας

Ο Άγιος Έφραίμ γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1384. Έμεινε όρφανος από πατέρα σε μικρή ηλικία μαζί με τα άλλα αδέλφια του, τη δέ φροντίδα τους, μετά τον Θεό, ανέλαβε η εύσεβης μητέρα τους. Σε ηλικία 14 ετών εισήλθε στην ακμάζουσα τότε Ίερά Μονή του Εὐαγγελισμού τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Ὁρους τῶν Ἀμώμων (Καθαρῶν) τῆς Ἀττικῆς.

Ο Άγιος Έφραίμ ἀκολούθησε με ἔνθεο ζῆλο τὸν Χριστό, καὶ διέπρεψε με τὴν λαμπρότητα τῆς ζωῆς τοῦ καὶ τοὺς πόνους τῆς ἀθλήσεως στὴν Μονὴ τῆς Μετανοίας τοῦ. Ἀξιώθηκε νὰ λάβει τὸ Μέγα Μυστήριον τῆς Ἱερωσύνης καὶ τὸ χάρισμα νὰ ὑπηρετεῖ τὸ Ἅγιο Θυσιαστήριον, σὰν Οὐράνιος Ἄγγελος με φόβον Θεοῦ καὶ πολλὴ κατάνυξη.

Στις 14 Σεπτεμβρίου τοῦ 1425, ἐπιστρέφοντας ἀπὸ ἕνα ἀσκητήριον στὴν Μονή, τὴν εἶδε τελειῶς κατεστραμμένη καὶ χωρὶς Πατέρες τοὺς ὁποίους εἶχαν σφάζει οἱ Τούρκοι. Συνελήφθη καὶ ἀμέσως ἄρχισαν τὰ μαρτύρια τοῦ, ποὺ τελείωσαν στὶς 5 Μαΐου 1426, ἡμέρα Τρίτη καὶ ὥρα 9.00 τὸ πρωί. Τὸν κρέμασαν ἀνάποδα σὲ ἕνα δένδρον, ποὺ σώζεται ἀκόμα, τὸν κάρφωσαν στὰ πόδια καὶ στὸ κεφάλι, καὶ τέλος τὸ καταπληγωμένο καὶ μαρτυρικὸ σῶμα τοῦ διαπέρασαν με ἀναμμένο ξύλον καὶ ἔτσι παρέδωσε τὴν ἀγία τοῦ ψυχὴ στὸν Στεφανοδότη Χριστό.

Ἡ εὐρεση τῶν μαρτυρικῶν τοῦ λειψάνων, ἔγινε στὶς 3 Ἰανουαρίου 1950 (ἡμέρα ποὺ τὸν εορτάζουμε πανηγυρικὰ στὸ Δεξιὸ Κλίτος-Παρεκκλήσιον τοῦ Ναοῦ μας) ἀπὸ τὴν μακαριστὴν πιά Γερόντισσα Μακαρία(†) ἐνῶ τὸ Μοναστήριον τοῦ ἐπισκέπτονται καθημερινὰ ἑκατοντάδες πιστοὶ γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὸν Νεοφανῆ Ἅγιο τῆς Πίστεως μας, νὰ λάβουν τὴν Εὐλογία Του καὶ νὰ ζητήσουν τὴν πρεσβεία Του.



Η ΦΥΣΗ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ

Όποιος έχει επισκεφθεί την Παλαιστίνη ή έχει παρατηρήσει τον χάρτη της περιοχής είναι σέ θέση να γνωρίζει ότι οι δύο λίμνες της, ή Τιβεριάδα και ή Νεκρά Θάλασσα συνδέονται μεταξύ τούς από τον ποταμό Ιορδάνη.

Τὰ νερά τῆς Τιβεριάδος που κυριολεκτικὰ δίνουν ζωή στην περιοχή, διὰ τοῦ ποταμοῦ Ιορδάνη χύνονται στην Νεκρά Θάλασσα ὅπου ὡς γνωστόν δεν ὑπάρχει κανένα ἴχνος ζωῆς(οὔτε ψάρια οὔτε φυτά),γι' αὐτὸ ὀνομάζεται Νεκρά.

Τὰ νερά λοιπὸν τῆς Τιβεριάδος τροφοδοτοῦν τὴν Νεκρά Θάλασσα ἀσταμάτητα, χωρὶς ὅμως να μποροῦν να δώσουν ζωή σὲ αὐτὰ ἀφοῦ μὲ τό που χύνονται ἀμέσως νεκρώνονται!!.

Ἔτσι γίνεται καὶ μὲ τὴν ἀγάπη. Ἐμεῖς πολλές φορές δίνουμε ἀλλὰ ποτέ δεν παίρνουμε. Δεν ὑπάρχει ἀνταπόδοση ἢ ὅπως λέμε, οἱ ἄνθρωποι δεν ἐκτιμοῦν αὐτὸ που τούς προσφέρουμε και νομίζουμε πως πάει χαμένος ο κόπος μας και η προσπάθεια μας.

Ἐκεῖ βρίσκεται τὸ μεγαλεῖο τῆς πραγματικῆς Χριστιανικῆς Ἀγάπης. Να δίνης δηλ. χωρὶς να παίρνεις καὶ χωρὶς να ἐλπίζεις ὅτι θὰ πάρεις στο μέλλον.

Ἄς προσφέρουμε λοιπὸν στους συνανθρώπους μας ἀγάπη, ὅπως ἡ Τιβεριάδα Θάλασσα προσφέρει τὰ ζωογόνα νερά της στην Νεκρά Θάλασσα και ἄς ἀκοῦμε τὰ λόγια τοῦ Κυρίου μας που μας προτρέπουν να ἀγαποῦμε τούς πάντες μὲ τρόπο ἔμπρακτο, και πολὺ περισσότερο τούς ἐχθρούς μας.



ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ
ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑ
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ!
ΚΑΤΑΘΕΣΤΕ ΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ
ΟΥΡΑΝΟΥ!
ΔΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ
ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΝΟΙΚΤΑ
ΕΠΑΝΩ
ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ...!

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
Ι. Μ. ΔΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΜΕΟΥ
ΘΗΒΩΝ
ΕΚΘΡΟΙΚΟ ΤΔΜΕΙΟ ΔΑΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
τηλ. & fax : 2262024282

Ο Προστάτης
των Έργων της Αγάπης
και της Φιλαδελφίας
της Ενορίας μας



Οσιομάρτυρας
ΕΦΡΑΙΜ
Ο ΝΕΟΦΑΝΗΣ