

Είσαι ευτυχισμένος;

Ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, δεν κάνει κακό στους άλλους.
Ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, δεν ζηλεύει. Δεν γκρινιάζει. Δεν καταπιέζει τους ανθρώπους που είναι δίπλα του.
Ένας ευτυχισμένος άνθρωπος δεν κακολογεί. Δεν κατακρίνει. Δεν κουτσομπολεύει. Έχει στη γλώσσα χαλινάρι.
Ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, κοιτάει μόνο τα δικά του λάθη και δεν ασχολείται με τις ζωές των άλλων.
Ένας ευτυχισμένος άνθρωπος δεν φέρεται μίζερα.
Τοιγγούνικα. Δεν ασχολείται με μικρότητες, με "σου είπα και μου είπες".
Για πες τώρα...
Είσαι ευτυχισμένος;

Ελευθεριάδης Γ. Ελευθέριος
Ψυχολόγος M.Sc.

Επικοινωνία

200
1821-2021



ΑΓΡΥΠΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΩΡΑ 8.00 μ.μ. - 12.30 ν.

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΤΗΝ
ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ**

ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΩΡΑ 8.00 μ.μ. - 12.30 ν.

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΕΓΥΑΝΟΥ ΤΟΥ
ΑΙΜΑΤΟΒΛΥΤΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
(†10-12-2000)**

ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
www.inagiounikolaoutouneou.gr
ΕΤΟΣ ΚΒ' • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 • ΑΡΙΘΜ. ΤΕΥΧΟΥΣ 166

Το δικό Του σπίτι είναι και δικό μας σπίτι!



Γνωστή είναι η προτροπή του λειτουργού σε όσους εκκλησιάζονται και μετέχουν στην ζωή της Εκκλησίας. Είναι ένα παράγγελμα, το οποίο εκφώνεται από τον λειτουργό εδώ και αιώνες. Είναι μια προσταγή προς τους αρμοδίους, να προσέξουν ώστε να ευρισκονται στον Ι. Ναό μόνον όσοι έχουν τις προϋποθέσεις να συμμετάσχουν στην αναιμακτη θυσία του Χριστού και να

κοινωνήσουν το σώμα Του και το αίμα Του, δηλαδή, οι βαπτισμένοι πιστοί. Μόνον, λοιπόν, οι άθεοι και οι άπιστοι και οι μη μνημένοι ακόμη στην πίστη και οι Κατηχούμενοι δεν μπορούσαν και δεν μπορούν να μετέχουν στο Ιερό Μυστήριο.

Οι Κατηχούμενοι, ωστόσο, ήσαν παρόντες στο πρώτο μέρος της θείας Λειτουργίας, στην διακονία και την προσφορά του Λόγου. Η Εκκλησία ονομάζει άγιον τον Ιερό Ναό και δέεται για όσους εισέρχονται σ' αυτόν μετά πίστεως, ευλαβείας και φόβου Θεού και για όσους αγαπούν την ευπρέπεια Του. Τον θεωρεί Οίκον του Θεού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι περιορίζει την πανταχού Θεϊκή παρουσία. Ο Ίδιος ο Κύριος τον Ναό τον ονομάζει οίκον του Πατρός Του και μάλιστα τον υπερασπίζεται από εκείνους οι οποίοι τον έχουν μετατρέψει σε οίκον εμπορίου ή σπηλαιον ληστών και τους εκδιώκει με αυστηρότητα και βίαιο τρόπο. (Μάρκ. ια, 17 και Ιωάν. β', 16). Αυτούς μόνον αντιμετωπίζει με την δέουσα αυστηρότητα, ενώ όλους τους ανθρώπους τους προσκαλεί προς τον εαυτό Του με στοργικό ενδιαφέρον και αγάπη. «Δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω υμάς» (Ματθ. ια', 28). Επιθυμεί να γεμισθεί ο οίκος Του (Λουκ. ιδ', 23) και γι' αυτό διατάζει τους υπηρέτες Του, όχι απλά να μην εμποδίσουν την είσοδο σε κάποιον, αλλά να εξέλθουν εις τας οδούς και τας ρύμας και να μαζέψουν τον κάθε περιθωριακό και κατατρεγμένο, τους πτωχούς, τους αναπήρους, τους τυφλούς και χωλούς (Λουκ. ιδ', 23) και να τους φέρουν μέσα και να τους περιποιηθούν. Ο Ίδιος, μάλιστα, ο Χριστός παραθέτει για χάρη τους δειπνο γαμήλιο, μέγα! Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται σε όλα τα έθνη!

Ο Ναός ήταν ά-συλος ακόμη και στον προχριστιανικό κόσμο. Στην αρχαιότητα, πράγματι, τα ιερά των θεών ήσαν απαραβίαστα και πρόσφεραν την σεβαστή προστασία της θεότητας σε κάθε φυγάδα και καταδιωκόμενο, ακόμη και αν ήταν δούλος! Αν αυτά ίσχυαν τότε, πολλώ μάλλον ισχύουν μετά Χριστόν, που τα αρχαία παρήλθεν και γέγονε τα πάντα καινά (Β' Κορ. ε', 17). Η Εκκλησία, ακόμη και ο περίβολός της, από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια είναι καταφύγιο των ►



Για να κάνουμε Χριστούγεννα...



Όταν αποφασίζεις να κάνεις ένα ταξίδι πρέπει να ξέρεις που θα πιάς, κάτω υπο ποιές συνθήκες θα ταξιδέψεις και σε ποία σημεία θα σταθείς για να ξεκουραθείς. Ξεκινήσαμε το πνευματικό ταξίδι της Σαρακοστής των Χριστουγέννων το οποίο θα μας οδηγήσει στην «Άγια Νύκτα την Χριστουγεννιάτικη» όπου θα αξιωθούμε να προσκινήσουμε μαζί με τους Αγγέλους, τους Μάγους και τους Ποιμένες το Θείο Βρέφος της Βηθλεέμ. Το ταξίδι αυτό το κάνουμε μέσα στην ασφάλεια που μας παρέχει η Πνευματική Μητέρα μας, η Εκκλησία η οποία μας υποδεικνύει τους τρόπους που θα μεταχειρισθούμε για να ταξιδέψουμε με σιγουριά δηλαδή την Εξομολόγηση, την τακτική Θ.Λειτουργία και τον Εκκλησιασμό, την συχνότατη Θ.Κοινωνία, και την ελεημοσύνη.

Σταθμοί στην πνευματική αυτή πορεία είναι οι δεκάδες εορτές των Αγίων οι οποίοι μας συνοδεύουν και μας εμπυχώνουν στην προσπάθεια μας. Στεκόμαστε για λίγο κοντά στους Αγίους μας και προσπαθούμε να μιμηθούμε έστω στο ελάχιστο τις αρετές τους και κυρίως την αγάπη τους για τον Θεό. Έτσι αυξάνεται ο Θεός ζήλος μας για τα πνευματικά.

Αρχίσαμε με την βοήθεια και την ανοχή του Θεού το Ιερό Τεσσαρανταλείτουργο με τα Τιμία Δώρα που προσφέρουν είτε μεμονωμένα είτε ομαδικά οι Ενοριακές οικογένειες και υπομονετικά Μνημονεύουμε των εκατοντάδων ονομάτων των Ζώντων και των Κειοιμημένων μας. Καλούμαστε όλοι να «κονοίξουμε τον Άγιο», να εκκλησιαζόμαστε και να ζήσουμε και να χαρούμε την προσφορά των Τιμίων Δώρων.

Το πετραχίλι του Πνευματικού μας περιμένει για να μας ξεκουράσει, το κίτιο στον πρόναο του ναού και κείνο μας περιμένει για να στρώσουμε το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι και στα σπίτια εκείνων που δυσκολεύονται. Ας αρπάξουμε αυτές τις ευκαιρίες και ας ετοιμασθούμε πνευματικά και σωματικά για την Μεγάλη Δεσποτική Εορτή. Για να κάνουμε Χριστούγεννα.



► πάντων, ακόμη και των εγκληματιών και ουδείς μπορούσε να εμποδίσει την προσέλευσή τους ή να παραβιάσει τον ιερό χώρο και να εισέλθει προκειμένου να τους συλλάβει... Ακόμη και αυτός ο Ευτρόπος, που όταν είχε την δύναμη της εξουσίας θέλησε να καταργήσει το άσυλο και απαραβίαστο του Ι. Ναού, όταν πλέον έχασε την εξουσία και κινδύνευε και αυτή η ζωή του, στην εκκλησία κατέφυγε τρομαγμένος και ζήτησε και ασφαλώς έλαβε προστασία... Η Εκκλησία, την οποία κατεδίωξε, άνοιξε την αγκαλιά της στο πρόσωπο του ιερού Χρυσοστόμου και τον δέχθηκε... Ο Ιερός Ναός είναι Οίκος Θεού και όχι ιδιοκτησία κανενός μας και ο Θεός έχει προσκαλέσει όλους μας, λέγοντας «Δεύτε προς με πάντες» και έχει διαβεβαιώσει ότι «τον ερχόμενον προς με ου μη εκβάλω έξω...» (Ιωάν. στ', 37). Συνεπώς, «Τις ημάς χωρίσει της αγάπης του Χριστού;» (Ρωμ. η', 35) και «Τις εγκαλέσει κατά εκλεκτών Θεού;» (Ρωμ. η', 34).

Ο Θεός είναι πατέρας μας και το δικό Του σπίτι είναι και δικό μας σπίτι! Εμείς, σαν παιδιά Του, βέβαια, οφείλουμε να δείξουμε φιλότιμο και να μην λείπουμε από την Εκκλησία και να φροντίζουμε να είναι ευπρεπές το ένδυμα της ψυχής μας... (Ματθ. κβ', 12) και να μην ξεχνούμε ότι και εμείς οι ίδιοι, αλλά και οι συνάνθρωποι μας, είμαστε έμψυχοι Ναοί του Θεού (Β' Κορινθ. στ', 16).

Ο Χαλκίδος Χρυσόστομος