

Αν δεν υπήρχε η Λειτουργία



Η μοναδική "δουλειά" του παπά είναι η Λειτουργία. Οτιδήποτε άλλο κάνει ο παπάς -ή ευρύτερα η Εκκλησία- αρχίζει και τελειώνει με την Λειτουργία. Η φιλανθρωπία για παράδειγμα: κι αυτή απ' την Λειτουργία πηγάζει. Οι ευχές της Εκκλησίας είναι γεμάτες από ικεσίες για όλους όσους έχουν ανάγκη κι έρχονται στην Εκκλησία για βοήθεια. Η βοήθεια μπορεί να 'ναι ηθική ή και υλική. Αν δεν υπήρχε η Λειτουργία τότε η Εκκλησία θα ήταν ένα είδος συλλόγου που παρέχει ψυχική ή υλική στήριξη.

Μέσα στην Λειτουργία όμως, στην Λατρεία δηλαδή, η ένωση με τους πάσχοντες αδελφούς μας, η δική μας ένωση με τους άλλους, φίλους, γνωστούς κι αγνώστους μεταβάλλεται σε σχέση λειτουργική. Ευλογημένος ο Ερχόμενος: στη Λειτουργία έρχεται ο ίδιος ο Χριστός!

Ο Χριστός μεταμορφώνει τα πάντα -ακόμα και τις μεταξύ μας σχέσεις. Στην Εκκλησία δεν συμπάσχουμε επειδή "πρέπει" αλλά επειδή δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι, η Εκκλησία δε νοείται ως φιλανθρωπικό κλαμπ. Η Εκκλησία είναι η Κιβωτός που στο κατάστρωμά της τελείται χωρίς σταματημό η Θεία Λειτουργία.



Μας σκοτώνουν με μικρές δόσεις. Πολύ ταχτικά, πολύ σιωπηλά, πολύ σοφά.

Γ. Σεφέρης

Όλοι είμαστε ταξιδιώτες προς τη Βασιλεία και πάνω στο καράβι είμαστε όλοι ίσοι. Αυτό βέβαια δεν είναι δικαίωμα.

Αν ήταν δικαίωμα ή κατάκτηση, η αποστολή της Εκκλησίας θα είχε ένα κοινωνικό χαρακτήρα. Η ισότητα μέσα στην Εκκλησία ερμηνεύεται μονάχα μυστηριακά. Αρχόντοι άλλωστε και ταπεινοί απ' την ίδια λαβίδα (=κουτάλι) κοινωνάμε.

Μεσ την Εκκλησία είμαστε όλοι ίσοι, γιατί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε. Κάθε άλλο. Μας ένωσεν ο Χριστός. Αυτή είναι η Φιλανθρωπία της Εκκλησίας: η λειτουργημένη χωρίς εξαίρεση Αγάπη. Γι' αυτό "λειτουργάτε όσο πιο συχνά μπορείτε" όπως έλεγε ένας γέροντας παπάς που ξέρω.

I.

Επικοινωνία



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

www.inagiounikolaoutouneou.gr

ΕΤΟΣ ΚΓ' • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 • ΑΡΙΘΜ.ΤΕΥΧΟΥΣ 168

Ο φόβος του Θεού!



Ο φόβος του Θεού δεν σε αφήνει να κακολογείς τους άλλους, να αστετεύεσαι, να πληγώνεις ή να περιγελάς τους άλλους. Ο φόβος του Θεού δεν σε αφήνει να αγαπάς την κακία, να επιθυμείς να διασκεδάξεις με τους άλλους, να αγαπάς την κοσμική δόξα, να υποκρίνεσαι και να έχεις την πονηρία μέσα σου. Ο φόβος του Θεού δεν σε αφήνει να αγαπάς τον εαυτό σου και να ζεις με αναισθησία. Ο φόβος του Θεού δεν σε αφήνει να αμαρτήσεις ούτε με το βλέμμα, ούτε με την ακοή, ούτε με την όσφρηση, ούτε με τη γεύση, ούτε με την αφή, ούτε με τη φαντασία.

Ο φόβος του Θεού σε φυλάγει από τη λημοσύνη, από την αγνωσία, από την ακηδία και, μ' ένα λόγο, μας προστατεύει από όλο το βασίλειο του σκότους. Ο φόβος του Θεού είναι εκείνος που σε φυλάγει να διατηρείσαι στο σώμα και στην ψυχή άγιος· και αυτό συμβαίνει όχι μόνο στους μοναχούς. Ο φόβος του Θεού παρακινεί να εργάζονται και οι χριστιανοί του κόσμου και οι αφιερωμένοι στον Θεό με τις μοναχικές τους ακολουθίες.

Ο φόβος του Θεού κάνει τον ιερέα να στέκεται στο άγιο Θυσιαστήριο σαν ένα Σεραφεϊμ: να λειτουργεί με φόβο Θεού, να προσέχει να μη σφάλει στις εκτενείς δεήσεις, να λαμβάνει με ευλάβεια το Σώμα και το Αίμα του Χριστού στα χέρια του, να επιτελεί με φόβο την αγία Προσκομιδή και να προσέχει να μην έχει κανέναν αντίθετο λογισμό στην τέλεση της θείας Λειτουργίας.

Ο φόβος του Θεού σε παρακινεί να βοηθήσεις τον ξυπόλυτο, τον άρρωστο, να τον παρηγορήσεις ή να τον συμβουλέψεις. Και γι' αυτό όλοι οι Άγιοι τιμούν και δοξάζουν τον φόβο του Θεού. Έτσι, ο σοφότερος άνθρωπος στον κόσμο είναι εκείνος που φοβάται τον Θεό. Άκουσες τι λέει ο Ψαλμωδός; «Μακάριος ο άνθρωπος που φοβάται τον Θεό και με τις εντολές Του θα κάνει σπουδαία πράγματα».

Γέροντας Κλεόπας



Δέκα λεπτά...

Να φροντίζεις κάθε μέρα, να βρίσκεις δέκα λεπτά για σένα. Όσες και αν είναι οι υποχρεώσεις σου, όσα τρεχάματα ή δουλειές και αν έχεις. Δέκα λεπτά χωρίς να κάνεις τίποτα. Χωρίς τηλεόραση, χωρίς μουσική, χωρίς τον υπολογιστή ή το κινητό σου. Χωρίς να διαβάζεις, χωρίς να σκέφτεσαι, χωρίς να προβληματίζεσαι για κάτι. Εσύ και ο εαυτός σου.



Δέκα λεπτά για σένα μόνο. Και ας όλοι, παιδιά, σύζυγος, γονείς, ας όλοι περιμένουν από σένα... Άστους να περιμένουν. Δεν πειράζει. Δεν θα πάθουν τίποτα. Εσύ φρόντισε να δώσεις αυτά τα δέκα λεπτά στον εαυτό σου. Το έχεις ανάγκη.

Έτσι... Λίγο για να ηρεμήσεις. Λίγο για να έρθεις εις εαυτόν. Λίγο για να βρεις τα “μπόσικα” που λέμε. Λίγο για να προσευχηθείς. Λίγο να ξαποστάσεις. Δέκα λεπτά. Το έχεις ανάγκη. Και μετά, ξανά ρίξου πάλι στον αγώνα.

agiotopia.gr



Για τα λεφτά, ο άνθρωπος, μπορεί να φτάσει μέχρι την άκρη του κόσμου. Για τον Θεό όμως, δεν μπορεί να πάει ούτε στην εκκλησία που είναι δίπλα του.
Γέροντας Ιουστίνος Πίβρου