

## Υπάρχει λύσσα καταστροφής....



**Βρέ, δεν ακούτε** που τρίζουν τα κόκκαλα των προγόνων μας; Δυό μεγάλους εχθρούς συνάντησε στον δρόμο της η Ορθόδοξη Εκκλησία, τον παπισμό και τον ισλαμισμό... **Ξωμάντρι του διαβόλου κατήντησε η Ελλάδα** και κάθε άθεος και αντίχριστος και διεφθαρμένος βρίσκει καταφύγιο στην χώρα αυτή των μαρτύρων και των Αγίων. Υπάρχει λύσσα καταστροφής αυτού του πανάρχαιου λαού που λέγεται Ελληνισμός και της Ορθοδοξίας...

**Ποιός θα απαντήσει το κακό;** Οι άθεοι κρατούντες ή ο πάπας που έχει γίνει -αλλοίμονο- το μεγάλο προσκύνημα των ορθοδόξων; Δυστυχώς όπως καταστήσαμε και όσπια θα φάμε και κοράνι θα κρατάμε...  
**Γρηγόριος ο Αρχιεπίσκοπος**

## Θυμήσου το Θεό στη χαρά σου ,για να σε θυμηθεί στη λύπη σου....

Λέγει ένας Άγιος: «**Ενθυμου τον Θεόν εν ημέραις ειρήνης, ίνα σε ενθυμηθη ο Θεός εν ημέραις θλίψεως.**». Πρέπει να ενθυμούμεθα τον Θεό πάντοτε και όταν ζούμε ημέρες ευτυχισμένες, με ειρήνη, με υγεία και ευφορία. Και όχι μόνον, όταν έχουμε θλίψη, ανάγκη και κίνδυνο, διότι έτσι θα μας ενθυμηθεί κι ο Θεός στην δυσκολία μας.

Να έχουμε πάντα προ οφθαλμών μας την ελεημοσύνη, την ποικίλη, και την υλική και την πνευματική. Δεν είναι τίποτα δικό μας. Τα πάντα είναι του Θεου. Ευλόγησε ο Θεός; Έχω. Δεν ευλόγησε; Δεν έχω.



Γέροντος Εφραίμ Φιλοθέιτου

## «ΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΠΟΘΩ ΠΡΟΣΕΛΘΩΜΕΝ»

### Ιερές Ακολουθίες της Σαρακοστής.



- ✦ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία (Τετάρτη 7.00 π.μ και Παρασκευή 7.00 π.μ)
- ✦ Μεσονυκτικό, Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός (Κάθε πρωί)
- ✦ Κατανυκτικός Εσπερινός (Κυριακή 6.00 μ.μ)
- ✦ Μεγάλο Απόδειπνο (Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 6.00 μ.μ)
- ✦ Χαιρετισμοί της Θεοτόκου (Παρασκευή 7.30 μ.μ)
- ✦ Θ.Λειτουργία με κόλλυβα (Σάββατο 7.00-9.00 π.μ)

✦ Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία (7.00 - 10.00 π.μ)

25<sup>η</sup> ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ -ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΟΡΤΗ

ΑΣ ΝΤΥΣΟΥΜΕ

ΣΤΑ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ



# ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

[www.inagiounikolaoutouneou.gr](http://www.inagiounikolaoutouneou.gr)

ΕΤΟΣ ΚΕ' • ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 • ΑΡΙΘΜ.ΤΕΥΧΟΥΣ 186

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΗΒΩΝ, ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ & ΑΥΛΙΔΟΣ  
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ  
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΗΒΩΝ

## ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΟΣΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

- ΣΑΒΒΑΤΟ 30/3/2024 ώρα 6:00 μ.μ.  
ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΚΑΡΑΣ - ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
- ΚΥΡΙΑΚΗ ( Β ΝΗΣΤΕΙΩΝ ) 31/3/2024 ώρα 7:00 π.μ.  
ΟΡΘΡΟΣ και Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
6.00 μ.μ. ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ  
7.30 μ.μ. ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
- ΔΕΥΤΕΡΑ 1/4/2024 Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας  
7.00 π.μ. ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -  
ΑΓΙΑΣΜΟΣ και ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΡΑΣ  
( ΠΕΡΙΠΟΥ 11.00 π.μ. )

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο



## Δεν εκτιμούμε σωστά.....

Είναι μεγάλη ευλογία και αρετή να έχεις την αίσθηση ότι κάποιος σε νοιάζεται, ότι σε σκέφτεται, ότι σε αγαπά. Είναι μεγάλη ευλογία να μην φανείς αχάριστος για όλα αυτά. Πολλές φορές δεν εκτιμούμε σωστά όλα αυτά που ο άλλος μας δίνει, όλα αυτά που ο άλλος κάνει για εμάς, όλα αυτά τα οποία θυσιάζει ο άλλος για εμάς. Είτε δεν τα καταλαβαίνουμε, είτε τα θεωρούμε δεδομένα. Και οι δύο περιπτώσεις αποδεικνύουν ότι βλέπουμε τον άλλον αφ' υψηλού έχοντας μεγάλο εγωισμό. Εάν μπούμε στην διαδικασία να δούμε τον άλλον, εάν πάψουμε να τον θεωρούμε δεδομένο τότε θα αρχίσουμε να ανακαλύπτουμε το βάθος της αγάπης του άλλου, όλες αυτές τις θυσίες που έχει κάνει για εμάς ενώ συγχρόνως θα απομακρυνόμαστε από την δαιμονική αχαριστία. Γι' αυτό και είναι μεγάλη ευλογία να αποκτήσουμε αυτήν την αίσθηση (δηλαδή να καταλαβαίνουμε) ότι ο άλλος δεν είναι εχθρός μας (για να τον μειώνουμε), ούτε έχει κάποια υποχρέωση απέναντί μας, ούτε ότι εμείς είμαστε το «κελεπόρι». Να είμαστε ευγνώμονες για το ότι ο άλλος παραμένει μαζί μας, μας νοιάζεται, ενδιαφέρεται για εμάς, αγωνιά για εμάς, θυσιάζεται για εμάς.

**Πρωτίστως αυτήν την αίσθηση της αγάπης** προς το πρόσωπό μας καλούμαστε να την αποκτήσουμε με τον Θεό, ο οποίος μας νοιάζεται και μας αγαπά όσο κανείς. Τότε θα αρχίσουμε να παλεύουμε γι' αυτήν την σχέση μας με τον Θεό, διότι κάθε σχέση περιέχει μία πάλη. Όχι πάλη με τον άλλον αλλά πάλη με τον εαυτό μας που καλείται να κάνει πίσω για χάρη του άλλου. Μία πάλη με τον εαυτό μας που καλείται να δώσει χώρο στον άλλον, να σιωπήσει για χάρη του άλλου, να συγχωρέσει, να γίνει η ανάπαυση του άλλου. Κάθε σχέση είναι μια πάλη με τον εγωισμό μας, με το σκεπτικό μας, με τα «θέλω» μας, με τις προσδοκίες μας. Εάν μπαίνουμε σε μία σχέση με το σκεπτικό ν' αλλάξουμε τον άλλον ή να κατακτήσουμε τον άλλον τότε έχουμε αποτύχει. Και έχουμε αποτύχει διότι τα σκεπτικά αυτά δηλώνουν την φιλαυτία μας και την εγωπάθειά μας. Το θέμα είναι να αλλάξουμε για χάρη του άλλου (όχι αμαρτωλά αλλά θεάρεστα), αντί να ποθούμε να κατακτήσουμε τον άλλον καλούμαστε να αφεθούμε ώστε ο άλλος να μας κατακτήσει, αντί να κάνουμε τον άλλον δικό μας να τον αφήσουμε να μας κάνει δικούς του. Δηλαδή να προσεγγίζω τον άλλο με πνεύμα ταπεινώσης και θυσίας, με φρόνημα σταυρικό και ανεξικακό, με συμπεριφορά απλή και ανεπιτήδευτη.

**Η κάθε σχέση πρέπει να είναι ένα άνοιγμα προς τον άλλο**, ένα δόσιμο χωρίς υπολογισμούς (και όχι με σκεπτικό: μην ανοιχτώ πολύ μήπως και πληγωθώ). Πληγωνόμαστε στο βαθμό του εγωισμού μας. Αυτή η αίσθηση περί αδικίας (που μας πνίγει) έχει μάνα την μεγάλη ιδέα που έχουμε για εαυτό μας. Ο ταπεινός δεν νιώθει αδικημένος κι ας είναι ο πλέον αδικημένος. Ο εγωιστής νιώθει πάντα αδικημένος κι ας είναι ο πλέον ευνοημένος! Εάν μπούμε στην διαδικασία να δούμε πόσα μας έδωσε ο άλλος και τα συγκρίνουμε με πόσα του δώσαμε εμείς αυτό σημαίνει ότι σχέση δεν υπάρχει, ότι η αγάπη έχει πεθάνει εδώ και καιρό. Και η αγάπη έχει πεθάνει εδώ καιρό στην δική μας καρδιά διότι αντικαταστήσαμε την αγάπη με το δικίο μας. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι το δικίο μας. Αυτό το δικίο μας, μας κάνει να βλέπουμε τον άλλον «αλλιώς» με αποτέλεσμα να πληγώνουμε τον άλλον αλλά και εμείς να υποφέρουμε. Γι' αυτό μην επιτρέπεις τον «δικίο» σου ή την «αξιοπρέπεια» σου να γίνονται οι δυνάστες των σχέσεών σου. Διότι τελικά θα μείνεις μόνος. Και πιστεψέ με, θα μείνεις μόνος όχι γιατί το επέλεξες εσύ αλλά διότι ο εγωισμός σου δεν ανέχεται κανέναν άλλον στην ζωή σου.

Αρχιμ. Παύλος Παπαδόπουλος

## Η Παναγία μας δείχνει τον δρόμο για τον Χριστό!

**Η** Παναγία δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία διαρκής υπόμνηση, μία διαρκής πρόταση για το ποιος είναι ο τρόπος ζωής, ο οποίος οδηγεί στον Θεό. Η Παναγία αυτό μας αποδεικνύει με κάθε τρόπο. Πρώτιστα με τον τρόπο με τον οποίο η ίδια έζησε, με τον τρόπο με τον οποίο η ίδια ετοιμάστηκε για να γίνει σκεύος εκλογής ώστε να σαρκώσει μέσα στα Άχραντα Σπλάχνα Της τον Υιό και Λόγο του Θεού.

Η Παναγία με την ταπείνωσή Της, με τη σιωπή Της, με την υπακοή Της, αλλά και με τη σπουδή Της στο Θέλημα του Θεού, με το πώς πορεύτηκε πάνω στον Γολγοθά, πάνω στο δρόμο του Χριστού, μέσα στον Τάφο και μετά στο Κενό Μνημείο και σε όλη την πορεία του σχεδίου μέχρι και η ίδια να μετασταθεί και να βρεθεί στη θέση Της, η Πλατυτέρα των Ουρανών, πάντοτε ένα πράγμα προσφέρει στους ανθρώπους, σε όλους εμάς.

Τον δρόμο για τον Χριστό! Και με τα θαύματά της, με την παρουσία της στα σεβάσματα, η Παναγία είναι παντού, γιατί είναι η μητέρα μας και έστω και αν μπορεί εμείς ως άνθρωποι να σφάλουμε, να αμαρτάνουμε, να την πληγώνουμε, να την στενοχωρούμε η Παναγία μας αγαπά και μας έχει μέσα στην αγκαλιά της.

†Ο ΦΘ.Σ.

**Είναι τόσο γλυκιά η αγκαλιά σου Θεέ μου!!**

Κάθε μέρα είναι και ένα νέο ξεκίνημα. Από τη στιγμή που θα σηκωθούμε! Μας περιμένουν χίλιες δύο υποχρεώσεις. Τρέχουμε να τα προλάβουμε.

Όμως, μας περιμένει υπομονετικά και ο Χριστός μας! Δε θα μας πιέσει ποτέ! Περιμένει



τη διάθεσή μας, τον αγώνα μας για να μας σκορπίσει το άπειρο έλεός Του. Η γλυκιά του αγκαλιά πάντα είναι ανοιχτή για μας. Όσο κι αν μας φαίνεται δύσκολο ή αδυσώπητο το πεδίο του πνευματικού αγώνα. Όσο κι αν πασχίζουμε με τα πάθη μας. Όσο κι αν οι περιστάσεις μας δυσκολεύουν. Να διαβάσουμε τους βίους των Αγίων να λαμβάνουμε δύναμη και τέτοια πρότυπα να έχουμε. Η ζωή κοντά στο Χριστό είναι ό,τι καλύτερο! Να προσπαθούμε! Να αγωνιζόμαστε! Να

ξανασηκωνόμαστε όταν πέφτουμε!

Πάνω από όλα, να μετέχουμε στα μυστήρια της εκκλησίας μας. Δίχως εξομολόγηση, δίχως Θεία Κοινωνία, πώς μπορούμε να λέμε ότι προσπαθούμε. Μπαίνουμε στην ουσία της πνευματικής ζωής για να ευφρανθούμε στο πέλαγος της γλύκας της αγκαλιάς του Θεού μας.

